

Schriftlezing: Joh. 4:19-30 Tekst: Joh. 4:19-26
Thema: In gesprek bij de Bron (2)
Zingen: Ps. 42:1 en 3, Ps. 35:1, Ps. 86:6 en 8, Ps. 36:3, {HA Ps. 16:3, Ps. 116}, Lofz. Simeon: 1

Hoofdpunten van de preek

Jezus leidt het gesprek bij de bron naar de Bron: Zichzelf.

5 Jezus zei: over aanbidden

De vrouw ontdekt dat ze met een profeet te doen heeft. Hij zal wel antwoord weten op een brandende kwestie: 'waar aanbid je God?'

Jezus brengt de vraag (en alle andere theologische kwesties) tot de kern: hoe aanbidden we God?

God *is Geest*. We kunnen Hem niet beperken tot één plaats of vastleggen in een (denk)beeld.

God moeten we aanbidden *in geest*. Geestelijk. Met heel je hart en je ziel.

God moeten we aanbidden *in waarheid*. Echt. Aanbidden in waarheid kan alleen als we de waarheid ook doen (3:21).

6 Jezus zei: Ik ben ~~het~~

In haar instemmend antwoord klinkt ook haar onmacht. Dit is voor een zondaar te hoog gegrepen. De komende Messias zal alles verkondigen (25).

Jezus maakt Zich aan haar bekend en geeft Zich aan de vrouw. Heel persoonlijk: 'Ik ben ~~het~~ Die met u spreek.'

Hij zegt niet 'Ik ben de Messias' maar maakt Zich nog rijker bekend met de Godsnaam: 'Ik ben.' Hij openbaart God: vol van genade en waarheid. De vrouw is nu bij dé Bron.

