

Schriftlezing: 2 Petrus 1:1-11, Tekst: 2 Petrus 1:10-11
Thema: Alles op alles om uw roeping en verkiezing vast te maken. Zingen: Ps. 65:1 en 2, Ps. 33:6, Ps. 106:1 en 3, Ps. 89:7 en 8, Ps. 17:3 en 8

Hoofdpunten van de preek

Petrus roept iedereen die 'een even kostbaar geloof ontvangen heeft' op om hun roeping en verkiezing vast te maken.

1 Roeping en verkiezing

Roeping betekent dat de Heere je persoonlijk door Zijn woord geroepen heeft tot geloof en navolging.

Verkiezing betekent Gods keuze voor u of jou. Hij is altijd de eerste. Zijn keuze ligt al eeuwig vast. Zelfs de zonde(val) kan God niet op andere gedachten brengen.

Petrus schrijft aan gelovigen. Hij is heel persoonlijk: *uw* roeping en verkiezing... je kan alleen in geloof je verblijden in de zekerheid van Gods verkiezende liefde.

2 Vastmaken

'Vastmaken' is een begrip uit het handelsverkeer: een overeenstemming moet worden nageleefd.

Zo is dat ook met onze roeping en verkiezing. De Heere wil we in ons leven blijk geven dat we ons geroepen en verkoren weten.

Dat doen we volgens Petrus door een levenswandel die spoort met het Woord. In enkele oude handschriften staat hierbij: 'door uw goede werken.'

Omdat alles gegeven is, het geloof (1) en alles wat bij het geloofsleven behoort (3), kan Petrus ons aanspreken op onze inspanning (beijver u, zet alles op alles) en verantwoording (5-7).

Voeg aan uw geloof toe... alle 'toevoegingen' zijn vrucht van de Geest. Hij leert ons bouwen op Gods belofte (3) en op Christus' karakter eigenschappen.

3 Ruime zekerheid

Petrus legt uit waarom het vastmaken en de aanwezigheid van deze dingen (vers 5-7) vruchtbaar zijn voor ons geloofsleven.

Een genadige wisselwerking: Je leert de Heere Jezus meer en meer kennen en nodig hebben (8).

Als het er niet is ben je blind en bijziend (9): je ziet het niet en bent iets heel belangrijks vergeten!

Petrus wil juist dat we scherp kunnen zien, zodat we nu en later niet struikelen (10b), maar een ruime ingang ontvangen in het Koninkrijk van God (11).