

Schriftlezing: Rom. 3:9-25 en Romeinen 10: 10-17
Tekst: Rom. 3:23,24 Thema: DL. 1.1-5 Onverdiende liefde. Zingen: Psalm 130:1, 2, Ps. 95:2a-3b, 4, Ps. 14:1,2 en 7, Ps. 68:10, Ps. 81:12

Hoofdpunten van de preek

Ware liefde is eerlijk.

1 Vloek [Art. 1.1]

De Heere is zo duidelijk en eerlijk in Zijn Woord: de hele wereld is veroordelenswaardig voor God.

Alle mensen hebben gezondigd. God houdt ons persoonlijk verantwoordelijk.

Elk mens heeft verdiend dat God de relatie definitief verbreekt: de vloek van de eeuwige dood. God doet dan geen onrecht.

2 Liefde [Art. 1.2]

Maar...! God kiest ervoor om Zijn liefde te openbaren. Liefde is wat Hem kenmerkt.

Van liefde bestaat geen definitie, maar wel het bewijs: God geeft... Zijn Zoon. Gods liefde zet de zonde recht, vergeeft en redt.

In het zenden en geven van Zijn Zoon openbaart God Zijn liefde aan de veroordelenswaardige wereld.

3 Goedheid [Art. 1.3]

God laat ook Zijn goedheid zien: Hij zendt

verkondigers van de zeer blijde boodschap de wereld in om mensen tot geloof te brengen.

God zendt... dat is (heel opvallend) in de tegenwoordige tijd. Nu en hier. De verkondiging staat onder hoogspanning.

God bepaalt waar/ wanneer Hij Zijn dienaren stuurt. Dat schepte hoge verwachtingen van... hun Zender. God roept door hun tot bekering en geloof.

4 Verschil [Art. 1.4]

God benadert ons als verantwoordelijke mensen. De blijde boodschap is niet vrijblijvend en geloof is niet vanzelfsprekend.

God toorn blijft op hen die het evangelie niet geloven. Niet geloven is een actieve daad met aangrijpende gevolgen.

God wil dat we aannemen wat ons wordt beloofd. Hij wil dat ons aan Christus vastklampen.

5 Gave [Art. 1.5]

Als mensen zijn we geboren ontkenners. We kunnen God echter niet de schuld geven van onze ellende.

De schuld van ons ongeloof en onze zonde ligt 100% bij onszelf en een geldig excuus bestaat niet.

Geloof en de zaligheid zijn een gave van God. Hij wil die echt geven. Beloofd is beloofd.