

Schriftlezing: Joh. 2:23 – Joh. 3:21; Kerntekst: Joh. 3:3
Thema: In gesprek over wedergeboorte. Zingen: Ps. 8:1, 4 en 9, Ps. 27:7, Bed. HD {Pss. 87:4, 134:3, 105:5}, Ps. 51:5 en 6, Ps. 136:1,4 en 23, Ps. 52:7

Hoofdpunten van de preek

In gesprek bij nacht wordt de leraar leerling.

#wedergeboorte.

Het moet [vers 3]

Jesus antwoordt op een vraag die niet gesteld wordt, maar wel beantwoord moet worden.

Juist Nicodemus met zijn kennis en positie moet gaan inzien dat hij daarmee geen toegang krijgt tot Gods Koninkrijk.

Een nieuwe geboorte is voor hem en ieder mens nodig, om Gods koninkrijk te zien. We moeten van Bovenaf een ander mens worden.

Met alles van de oude redden we het niet. We zijn immers in zonde ontvangen en geboren...

Het kan [vers 5-8]

Nicodemus doet Jezus' antwoord af als 'onzin' (4). Toch reageert Jezus op de vraag in de vraag 'hoe dit kan.'

Zijn antwoord is bijna hetzelfde en is om vast te lopen: het moet, maar je kan het niet...

Mini_Johannes_3_1-15 [BDHD] 27-10-2018 HG Boven-Hardinxveld

Jesus zegt er wel iets bij: 'door water en Geest'. Zó kan het. Een verwijzing naar Ez. 36:25-27. Gods Geest maakt wedergeboorte mogelijk.

Het water maakt schoon, de Geest geeft een nieuw hart en leert om Gods geboden te doen.

De Geest laat Zich niet tegenhouden en is net zoals de wind niet in de vingers te krijgen (8).

Het zal [vers 10-15]

Leraar Nicodemus weet het nu ook niet meer: het moet, het kan, maar *hoe dan?*! Nu is hij leerling en Jezus leraar; één Die weet waarover Hij spreekt.

De Mensenzoon (Dan. 7:13) is uit Gods hemel neergedaald, om op aarde verhoogd te worden (14).

Net zoals de koperen slang moet en zal (van Godswege) de Mensenzoon verhoogd worden. Dat is het eeuwige leven voor een ieder die gelooft.

Waar Christus verhoogd wordt, werkt de Geest wedergeboorte en geloof. Zó zal het! Gegarandeerd.

