

Schriftlezingen: Markus 12:38-44 en Markus 11:17-22
Tekst: Markus 12:41-44. Thema: Alles geef ik u
Zingen: Ps. 146:1 en 4, Ps. 139:1, Ps. 136:1,15 en 22, Ps. 116:1 en 10, Ps. 33:10

Hoofdpunten van de preek

Dankbaarheid blijkt!

Jezus ziet... [vers 41a]

De Heere Jezus gaat bewust bij een van de schatkisten in de tempel zitten. In een grote open kist kon je geld geven aan God.

Als het om geld gaat laten mensen zich snel kennen. De Heere Jezus ziet hoe de mensen geven.

Geven zij aan God of showen ze hun geefgedrag aan mensen? De Heere ziet hoe wij (vandaag) geven.

Veel [vers 41b-42]

Eerst wordt verteld dat de Heere Jezus ook ziet hoeveel de mensen geven.

Veel rijken geven veel. Zou Jezus daarmee blij zijn, er is toch geld nodig...? De Heere kijkt verder dan hoeveel je geeft.

Hoe kom je aan het geld dat je geeft? Jezus heeft net gewaarschuwd voor schijnheilige mensen die kwetsbaren afknijpen (Mark. 12:38-40).

Een arme weduwe geeft de kleinst mogelijke munt (voor ons 1 of 2 eurocent) in haar situatie 1/64 van een dagloon. Zij geeft wat ze niet kan missen.

Meer [vers 43]

Jezus roept Zijn leerlingen erbij. Hier valt wat te leren! Minder is meer.

De Heere telt niet het bedrag, maar kijkt naar het hart. Hoe geven wij onze gaven aan de Heere God?

Als de Heere geen liefde en blijdschap ziet is het voor Hem waardeloos. De vrouw geeft meer omdat ze uit liefde geeft.

Liefde maak je niet. Zij gaf uit liefde omdat alles van de tempel haar hart had: het dienen van de Heere, de offers die gebracht werden. Hij gaf haar alles.

Alles [vers 44]

De Heere Jezus leert waarom de arme weduwe meer gaf. Anderen gaven van het (te) vele wat ze hebben: overvloed.

De vrouw geeft van haar te-weinig: haar armoede. Alles wat zij had en wat ze moest gebruiken om te eten.

De Heere Jezus ziet haar vertrouwen op God. Alles uit liefde kunnen/ durven weggeven omdat je gelooft dat God zorgt. Hij gaf alles aan.

