

Schriftlezing: Jesaja 1:10-20, Tekst: Jesaja 1:19, 20
Thema: Eten of gegeten worden.
Zingen: Ps. 65:1 en 2, Ps. 65:3, Ps. 106:2 en 3, Ps.
4:3, {HA, Ps. 84}, Lofz. Simeon 1

Hoofdpunten van de preek

Een dagvaarding kan je naast je neerleggen. Kijk dan niet van de gevolgen op...

Gegeten worden [vers 20]

De HEERE is dubbel duidelijk: als u weigert en ongehoorzaam bent...

Niet luisteren is géén vergissing of iets wat je zomaar overkomt. Ongehoorzaamheid kenmerkt een leven waarin niet God, maar 'ik' wordt gediend.

Na alle duidelijke taal zijn de gevolgen verschrikkelijk. Het zwaard van Gods oordeel zal ons eten. Je ontkomt er niet aan.

Eten [vers 19]

De HEERE is net zo goed dubbel duidelijk in wat Hij bij voorkeur wil: als u gewillig bent en luistert. Eten komt voor gegeten worden...

Vanuit onszelf zijn wij niet gewillig en is luisteren er niet bij. De Heere maakt ons gewillig (Ps. 110:3).

Wie naar de dagvaarding luistert, wordt gereinigd van alle zonde en mag daarom de vruchten van het beloofde land plukken: u zult het goede eten.

Het goede is een verzamelnaam voor alles wat de HEERE zal geven aan heil en verlossing. Het goede heeft een Naam: Jezus Christus.