

Schriftlezing: Jesaja 1:18-31, Tekst: Jes. 1:24-28
Thema: De troost van Gods wraak.
Zingen: Ps. 98:1 en 4, Ps. 71:1, Ps. 66:2 en 4, Ps. 135:2 en 12, Ps. 69:14

Hoofdpunten van de preek

De waarheid (vers 21-23) onder ogen zien... en er wat aan doen zijn verschillende dingen. De HEERE laat 6x zeggen dat Hij het zal doen.

1 Troost en wraak

De HEERE zal troost halen bij Zijn tegenstanders, die onder Zijn eigen Godsvolk zijn als kaf en onkruid.

Troost heeft alles te maken met het vuur van Gods liefde en ijver. Onrecht en ontrouw laten Hem niet onverschillig.

Met 'daarom' antwoordt de HEERE op Zijn eigen klacht (21). Het *troost* de HEERE (en ons) wanneer Hij in het laatste oordeel alles kan rechtzetten

2 Zuivering

De HEERE keert Zich tegen de inner circle van Zijn eigen volk: Juda. Als Hij anderen oordeelt, spaart Hij Zijn eigen volk niet.

Hij keert Zich tegen de Zijnen... om hun schuim uit te zuiveren. Schuim: alles wat geen zilver is en wat het zilver onzuiver maakt.

Hoe zuivert de HEERE? Het bloed van Christus reinigt = zuivert van alle zonden. Waar we radicaal en totaal op genade worden teruggeworpen.

3 Gerechtigheid en trouw

De HEERE laat 6x zeggen: 'Ik zal...' Het resultaat mag er zijn. Daarna zult u genoemd worden...

Waar het onrecht regeerde wordt Sion nu weer 'stad van gerechtigheid' genoemd. Gerechtigheid is recht in de praktijk: naar God én mens.

De stad werd vergeleken met een ontrouwe vrouw die zich aan de een na de ander geeft. Nu wordt ze 'stad van trouw' genoemd. Loyaal aan haar HEERE.

4 Verlossing of ellende

De balans wordt opgemaakt. Sion wordt door recht verlost, d.w.z. gered en bevrijd. God verlost door recht te doen, niet door toefelijik te doen.

God doet recht in Christus. Hij laat onze ongerechtigheid op Hem aanlopen, om Zijn gerechtigheid te geven aan allen die zich bekeren.

Het tegenovergestelde van bekeren is de HEERE verlaten. 'Het heilloos spoor der bozen zal vergaan.'