

Schriftlezing: Jes. 11:1-12, Opb. 7:1-3, 9-17 Tekst:  
Jes. 11:10-12 Thema: Hier moet je zijn!  
Zingen: Ps. 147:1, Ps. 147:10, {HD. Ps. 87:4, Ps.  
105:5, Ps. 134:3}, Ps. 60:2 en 3, Lofz. Maria, Ps. 80;

### Hoofdpunten van de preek

Jesaja leert ons om te verwachten: er zullen grote dingen gebeuren als het Twijggje doorbreekt (1).

#### 1 Banier

Hij zal staan als een banier. Een militair teken waarmee signalen aan het leger gegeven werden (Ex. 17) en waarom een leger zich groepeert (4).

De volken, zelfs de volken die de God van Israël niet dienen, zullen zich laten leiden door deze banier: de Wortel van Isai.

De wortel draagt de stam. Alles komt voort uit de Messias. De wortel van David heeft in de strijd overwonnen (Openb. 5:5).

#### 2 Rustplaats

Om de banier groepeert een leger zich. Midden in de strijd is er daar rust. Het verloop van de strijd is in goede handen.

Rust is niet de afwezigheid van strijd. Een gevaarlijke vergissing. Tot de laatste dag hebben we de strijd tegen geestelijke machten van het kwaad.

Rondom de banier is er rust midden in de strijd. Geen heerlijke rustplaats, maar een rustplaats in Gods heerlijkheid en macht. Hij strijdt. Wij zijn stil.

#### 3 Eigendom

De Heere heft wéér Zijn hand op. Nu niet om weg te sturen, maar om Zijn volk weer tot eigendom te maken. De doop is Christus 'merk en veldteken.'

Wie in de hemel wil meezingen 'U heeft ons voor God gekocht met Uw bloed.' draagt op aarde grote verantwoording.

Zijn eigendom is Hem zo kostbaar... dat Hij het overal in de verstrooiing weet terug te vinden en uit de verdrukking weet terug te brengen.

#### 4 Verzamelplaats

De Heere heft de Banier op, zodat je op grote afstand deze kan zien. Waar 'Israëls verdreven' ook verspreid zijn, de Heere verzamelt ze bij de Banier.

De Zoon *moet* (en zal) in de verkondiging verhoogd worden om eeuwig leven te geven (Joh. 3:14).

Christus' aantrekkingskracht is onweerstaanbaar (Joh. 12:32). Het 'resultaat' mag er zijn. Van alle verzegelden ontbreekt er niet een (Opb. 7).