

Schriftlezing: Jesaja 43:1-21 Tekst: Jes. 43:1-3a
Thema: Wees niet bang. Zingen: Ps. 121:1 en 4, Ps. 33:10, Ps. 42:3,4 en 5, Ps. 66:4 en 5, Ps. 118:3

Hoofdpunten van de preek

De HEERE laat Zijn volk niet in hun ellende. Juist nu klinken er bemoedigende woorden.

Luister naar uw Schepper

Maar nu... nú moet er geluisterd en opgelet worden (42:23), want de HEERE geeft antwoord op vragen die er leven (42:24-25).

Jesaja spreekt namens de HEERE, de 'Schepper van Jakob.' Ook al leven wij als Jakob... God roept ons tot gehoorzaamheid.

De HEERE is ook 'Formeerder van Israël.' Hij heeft Israël geformeerd om Zijn lof te verkondigen (43:7)

Wees niet bang

De HEERE blijft trouw aan Zijn werk. Daarom hoeft Jakob/ Israël niet bang te zijn, al is daar alle reden voor. Veel vragen kunnen ook ons bang maken.

De HEERE geeft ons reden om niet bang te zijn: Ik heb u verlost, u bent van mij. Hij verlost van zonde en slavernij. Hij maakt tot Zijn eigendom.

Christus verlost om ons ván God te maken en voor Hem te laten leven.

Beproeving

Wie gelovig luistert kan het leven aan. Al lijkt dat op een ballingschap en wachten er gegarandeerd beproevingen. Zee, rivier en vuur.

Wie met Israël (weer) door de rode zee moet gaan... vastloopt in onmogelijkheden, ingehaald door de zonde... belooft de HEERE: Ik zal bij u zijn.

Wie met Israël (weer) door de rivier de Jordaan moet gaan... de moeilijkheden en obstakels zullen ons niet overspoelen.

Wie met Israël door het vuur van de beproeving moet... het vuur zal niet verbranden. Maar louteren.

Ik ben uw Heiland

Dé reden om niet bang te zijn voor mensen onderweg naar 'Jeruzalem' ligt in de HEERE.

Hij kan Zijn Naam niet verloochenen: Ik ben (erbij). Altijd. Overal. In alle omstandigheden onderweg naar Jeruzalem zal Hij Zijn volk bewaren.

De HEERE noemt Zich 'uw Heiland.' De OT naam van de verlosser. Na kruis en graf sprak Hij kostbare woorden: Ik ben met u...