

Schriftlezing: Ex. 29:38-46, Joh. 1:19-36 Tekst: Joh. 1:29 Thema: Zie het Lam van God... Zingen: Ps. 32:1,2 Ps. 32:3, Ps. 40:3,4, Ps. 85:1, Ps. 69:14

Hoofdpunten van de preek

Hoe komt de weg voor de HEERE gereed?
Johannes wijst ons Jezus aan: het Lam van God.

1 Komen

Alles gebeurt op 'de volgende dag.' De dag nadat kritische mensen Johannes komen bevragen wie hij eigenlijk is.

De vraag erachter: waarom roept Johannes op tot bekering en doopt hij? Hij antwoordt met Jes. 40: hij moet oproepen om de weg voor de HEERE te bereiden.

Hij antwoordt ook dat het niet om hem, maar om de Komende gaat. In ons vers komt Hij! Hij komt om aangewezen te worden.

2 Zien

Jezus komt om Zich te laten zien. Johannes preekte en doopte 'opdat de Christus geopenbaard zou worden' (1:31).

Prediking naar het voorbeeld van Johannes is ontdekkend, maar wil leiden tot 'zien'. Zonder 'zien' loop je vast, want we krijgen zelf de weg niet klaar.

'Zie' is een dwingende opdracht. Vrijblijvendheid past niet bij het evangelie. In de verkondiging is alles erop gericht dat we niemand anders zien dan Jezus.

3 Geloven

Johannes ziet *Jezus* tot zich komen, maar wijst *het Lam* aan. Alle lammeren die gedurende eeuwen elke dag geofferd werden, vertelden dat hét Lam nodig is.



Hij is nodig, zodat God bij Zijn volk kan wil wonen, Zich kan laten ontmoeten en door Zijn volk geheiligd wordt (Ex. 29). Het Lam offert Zich daarvoor op.

Hét Lam is van (en voor) God. Hij voorziet Zelf in het Lam ten brandoffer. Het Lam is er al voordat er iemand zondigde. Gods genade is ons altijd voor!

4 Wegnemen

Het Lam neemt de zonde van de wereld weg. Johannes' prediking is ontdekkend, bevrijdend en tijdloos: steeds als je kijkt, neemt Hij je zonde over.

Wie zich daardoor naar het Lam laat verwijzen wordt van zijn last ontheven. Met het 'zien op Jezus' staat of valt alle geloofs zekerheid.

Het Lam neemt *de zonde van de wereld* weg. Alle concrete zonden in denken, zeggen, voelen of willen hebben één bron... ongelof. (Joh. 16:9).