

Schriftlezing: Joh. 4:27- 42, Tekst: Joh. 4:31-38 (34)  
Thema: Jezus' eten en drinken.  
Zingen: Ps. 75:1 en 2, Ps. 119:83, Ps. 65:6 en 9, Ps. 126:3, Bev. Ambtsdr. Ps. 90:9, Ps. 108:1

### **Hoofdpunten van de preek**

Jezus heeft ander voedsel dan discipelen brengen.

#### **1 Voedsel [31-34]**

De Heere Jezus vertelt waar Hij van leeft: de wil van God Die Hem gezonden heeft is Zijn eten. De Zoon wordt gevoed door gehoorzaamheid.

Wat een verschil... met ons. Het is al snel te veel/ te zwaar. God vraagt dat wij onze eigen wil opzij zetten en onze taak gewillig en trouw verrichten (HC49).

Jezus onderwijst in (Matth. 5-7) wat het doen van Gods wil betekent: radicale gehoorzaamheid op alle fronten van je leven. 3-D Liefde in de praktijk.

Jezus is Zaligmaker. Hij is gezonden om het werk van de Vader te volbrengen. Hij maakt mensen weer bekend met de Vader (Joh. 17:4, 19:30).

#### **2 Oogst [vers 35]**

Geen eten, zonder oogst. Die komt. Uit het gezegde blijkt wel dat er tijd zit tussen zaaien/ oogsten. Gods medewerkers hebben geduld en vertrouwen nodig.

Om te oogsten hoef je niet ver weg. Kijk om je heen... dáár zijn de velden om te oogsten. De

mensen om ons heen, die we dagelijks ontmoeten.

De oogst nu heeft te maken met dé oogst straks. Dé oogst is de voleinding. Tarwe wordt in de schuur opgeslagen, kaf en onkruid verbrand.

#### **3 Loon [vers 36a]**

Niemand dient de Heer' van de oogst om er beter van te worden, maar Hij keert uit genade wel een royaal loon uit.

Welke inspanning je ook gedaan hebt, hoelang je in de wijngaard diende en op welke manier ook... er is loon naar werken (Matth. 20, 1 Kor. 3:8, Opb. 22:12).

De Heere belooft ook zegen! Wie oogst... verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Arbeiden in Gods Koninkrijk is geen hobby maar ernst!

#### **4 Blijdschap [vers 36b-37]**

De oogsttijd is een blijde tijd. Alles is daarop gericht. Daarom verblijden zaaiers en oogsters zich samen in de oogst: de opbrengst voor God.

Op Gods akker werkt niemand als eerste en als enige. Alle soorten werk zijn nodig. Je gaat verder op (A/a)ndermans inspanning.

Elke medewerker is maar een kleine schakel. Hét werk is door Christus verricht. Het is het voedsel waarop Hij leeft.