

Schriftlezing: Joh. 10:7-18, Tekst: Joh. 10:11, 14  
Thema: Ik ben de Goede Herder.  
Zingen: Ps. 95:1, Ps. 95:4, Ps. 27:3, Ps. 23:1 en 2,  
{HA Gereedmaken tafel Ps. 23:3, aan tafel: Ps. 80},  
Lofz. Simeon: 1

### **Hoofdpunten van de preek**

De Heere Jezus legt uit hoe Hij met mensen omgaat.

#### **Ik ben**

De Heere Jezus is, zoals Hij doet: Ik ben de Goede Herder. Voor de goede verstaander klinkt daarin Gods naam: Ik ben.

Deze Herder wil zeggen: Ik ben zoals God is: trouw, geduldig en genadig.

Eigenschappen die kleur en diepte krijgen door de geschiedenis van Israël: 'wij dwaalden allen als schapen...'

#### **De Goede Herder - leven**

Jezus is dé Goede Herder. Goed mag ook met 'mooi' vertaald worden. Hij is schitterend mooi als herder in de zorg voor Zijn kudde.

Hij stelt Zijn leven voor de schapen. Hij staat tussen de kudde en het gevaar en geeft Zich tot in de dood, zodat Zijn schapen 'leven en overvloed' hebben.

Het verschil met de *slechte* herders die Jezus op dat moment omringen is groot. De kudde is er voor hun.. De blindgeborene is het kind van de rekening.

#### **De Goede Herder – kennen**

Jezus is ook dé Goede Herder in de omgang met Zijn schapen. Hij kent ze door en door, heeft ze lief en weet wat ze nodig hebben.

Het wonder in het geloof is dat het 'wederzijds' is. De schapen van Zijn weide kennen ook hun Herder. 'Wij kennen Hem omdat Hij ons eerst heeft gekend.'

Afb. vroegchristelijke schildering in de catacomben van Rome.

