

Schriftlezing: Joh. 10:22-42, Tekst: Joh. 10:27-30.
Thema: Mijn schapen horen Mijn stem.
Zingen: Ps. 63:2 en 5, Ps. 119:3, Ps. 17:3 en 4, Ps. 138:3 en 4, Ps. 79:7

Hoofdpunten van de preek

Naar wie/wat luister je: naar alles wat om je aandacht roept om je te beïnvloeden, of naar Jezus?

1 Horen

Jezus zegt: Mijn schapen horen Mijn stem. Dan is er een wonder gebeurd of je nu van kinds af aan bij de kudde hoort (14) of later erbij geroepen bent (16).

De geschiedenis (van het volk Israël) laat zien dat zelfs met alle geschriften die vol zijn van Jezus, niemand vanzelf luistert.

Als de Heere je roept, kan je niet anders dan luisteren. Zijn stem is machtig en dringt door alle geluiden heen. De kudde is met Zijn stem vertrouwd.

2 Kennen

Het vervolg is verrassend. *Jezus kent de mensen die Zijn stem horen.* Het is voor een schaap vóóral belangrijk dat de Herder haar/hem kent.

Kennen is veel meer dan alleen weten wie iemand is. Het betekent dat Jezus een allesomvattende en onverbreekelijke band heeft met ons.

3 Volgen

De Heere gebruikt het beeld van de kudde die uit de stal geleid wordt. De Herder bepaalt waar het naar toe gaat en welke voeding of beschutting we krijgen.

Een Herder gaat altijd Zijn kudde voor. We hoeven alleen maar te volgen. Hij is daarbij ook hét voorbeeld zoals Hij in alles de Vader dient/ liefheeft.

Jezus volgen betekent Zijn discipel zijn: levenslang blijf je leerling. Volgen is veelbelovend (Openb. 14:4). Volgend kom je op je bestemming.

4 Geven

De Herder staat voor Zijn kudde in en garandeert eeuwige leven. Dat begint nu al in het kennen van de Vader en de Zoon (Joh. 17:3).

In onze beleving voelt dat soms anders... totdat wij Zijn stem weer horen. Wie bij de Heere hoort kan niet verloren gaan, niemand rukt je uit Jezus' hand.

Hoe houden we het vol? Er schreeuwt zoveel in en buiten ons om onze aandacht!

Alle mensen die de Vader Hem gaf, houdt Hij vast. #troost van de verkiezing. Bovendien is de Vader altijd meer, dan alle machten die ons omringen.