

Schriftlezing: Johannes 8:30-47 Tekst: Johannes 8:34-36 Thema: Slaaf of zoon? Zingen: Ps. 107:1, Ps. 130:4, {Bed.HD Ps. 87:4, 134:3, Ps. 105:5}, Ps. 126:1 en 2, Gebed des Heeren: 1, 2 en 8, Ps. 124:4

### **Hoofdpunten van de preek**

Jesus is in gesprek over vrijheid: hoe ben je vrij mens?

#### 1 Abraham

De Joden zijn (terecht) trots op hun bijzondere afkomst (33) en vinden Jezus' opmerking irritant en overbodig.

Abrahams kinderen hebben Zijn Woord niet nodig om door waarheid ervan vrijgemaakt te worden. Ze zijn al vrij en hoeven niemand te dienen, dan God.

Vrijheid is geen kwestie van afkomst of kerkelijke betrokkenheid, maar van geloof en bekering.

#### 2 Slaaf [34-35a]

Of je vrij bent, blijkt uit wat je doet. Het is Jezus menens. 'Voorwaar, voorwaar...!' Ben je slaaf of zoon?

Als je de zonde doet, ben je slaaf. Iets of iemand anders bepaalt en beïnvloedt wat je wat je denkt, doet, wilt, voelt enz.

Wie die ander is... blijkt uit het vervolg van het gesprek: de duivel (44). Een slaaf is géén kind aan huis en zal er zeker ook niet blijven.

#### 3 Zoon [35b-36]

De zoon mag en zal wél in huis blijven. Jezus wil ons vrijmaken door ons tot Gods zonen en dochters aan te nemen.

Vroeger gebeurde het dat slaven door hun heer tot zoon werden aangenomen. God heeft Zijn Zoon gezonden om ons de aanneming tot zonen te geven (Gal. 4:4-6).

Dé Zoon is daarom geopenbaard om de slavernij van de duivel te verbreken (1 Joh. 3:8) en ons te bevrijden van zijn slavernij (Hebr. 2:14-16).

#### 4 Vrije [36]

Vrijheid is kwetsbaar: je kan het zo kwijtraken of verkwanselen. Vrijheid is lastig.

Wanneer ben je een vrij mens? Als dé Zoon je vrijmaakt, zodat we in Zijn Woord blijven (31) dan zijn we *werkelijk* discipelen en *zijn we werkelijk* vrij.

Wie in Christus is, hoeft God noch mens, wereld noch duivel te pleasen. In Christus is God je Vader; En al het andere zegt je niets meer.

Sta dan in de vrijheid (Gal. 5:1).

