

Schriftlezing: 1 Koningen 3:1-15 Kerntekst: 1 Kon. 3:9 Thema: Wat vraag jij? Zingen: Ps. 25:2 en 6, Ps. 86:6, Ps. 72;1,2 en 3, Ps. 81:12, Ps. 111:6

Hoofdpunten van de preek

De Heere vraagt 'wat wil je hebben?'

1 Salomo's leven [vers 1-3]

De bijbel vertelt eerlijk hoe het leven van deze koning eruit ziet: trouwen, bouwen en God dienen en de minder goede keuzes/ volgordes die hij maakt.

Toch dient Salomo (eerst) God, hoewel hij dat doet op een dubieuze plaats. Gelovigen zijn geen 'ideale' mensen.

2 Salomo's offer [vers 4-5]

Salomo brengt brandoffers, waarmee hij als koning zijn toewijding / afhankelijkheid aan de Heere belijdt.

Salomo wil graag de Heere ontmoeten. Hij slaapt daarom op de offerplaats in de hoop dat dit gebeurt.

De Heere laat van Zich horen. Hij wil graag dat wij Hem nodig hebben en aan Hem vragen wat we willen hebben. Je mag alles aan Hem vragen!

3 Salomo's antwoord [vers 6-9]

Salomo geeft een lang antwoord. Hij dankt God voor Zijn trouwe zorg. Danken en bidden horen bij elkaar.

God heeft Salomo koning gemaakt, maar nu hij dat is voelt hij zich te klein voor deze grote taak. Bidden is belijden dat je afhankelijk bent.

Salomo wil geschikt te zijn voor zijn taak/ roeping. Hij heeft daarvoor een opmerkzaam = luisterend hart nodig. Echt luisteren is heel moeilijk.

4 Salomo's God [vers 10-14]

De Heere God vindt Salomo's antwoord goed. Dit wil Hij graag horen in zijn en ons gebed. Dat we bidden om te kunnen dienen op onze plaats.

De Heere God geeft al het andere wat Salomo ook had kunnen vragen erbij. Hij is royaal, maar vraagt aan Salomo en ons om loyaal te zijn (14).

Jezus zegt: zoek eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen krijg je erbij.

5 Salomo's vervolg [vers 15]

Als Salomo wakker wordt blijkt het een droom, een Godsopenbaring te zijn! Daar ging het om.

Hij gaat naar Jeruzalem en zoekt eerst de plaats op waar de Heere gediend wil worden: bij verbondsark; Gods trouw en genade in hout en goud.

Salomo's leven eindigt in een schaduw. Voor dé ideale koning moeten we bij Jezus zijn. Hij is méér dan Salomo. Hij is de wijsheid in eigen persoon.