

Schriftlezing: Jesaja 53: 1-10, 2 Kor. 5;11-21, Tekst: 2 Kor. 5:21, Thema: DL. 2.1-5 Zingen: Ps. 130:2 en 4, Ps. 51:8, Ps. 103:2 en 4, Ps. 85:1 en 3, Ps. 52:7

Hoofdpunten van de preek

De Heere is barmhartig en rechtvaardig.

1 Barmhartig en rechtvaardig

De Heere God is *helemaal* barmhartig en *helemaal rechtvaardig*. Het een gaat niet ten koste van het ander.

Barmhartigheid betekent dat God Zijn brandend hart laat spreken. Rechtvaardigheid betekent dat God recht doet. Dit moet en zal gebeuren.

2 Borg

Uit barmhartigheid heeft God ons Zijn Zoon tot een Borg gegeven. Hij staat voor je in en neemt de consequenties van ons faillissement.

Uit rechtvaardigheid zet God het niet ons, maar Zijn Zoon betaald. God rekent met Hem af. God doet recht door Christus te veroordelen.

3 Een en al

Christus' plaatsvervangend lijden is het *enige* offer dat onze zonden kan en zal verzoenen. Alles van 'beneden' schiet tekort.

Christus' offer is het volmaakte offer. Eeuwig genoeg om naars Gods maat volmaakt rechtvaardig en heilig te zijn.

Het offer dat Christus bracht is van oneindige kracht en waarde: meer dan genoeg om de zonden van alle mensen te kunnen te verzoenen.

4 Mens & God

Waarom is het offer dat de Zoon van God brengt zo waardevol en krachtig?

Gods Zoon Die voor ons stierf is echt helemaal mens, maar dan volkomen heilig (uniek na de zondeval). Hij offert Zich als Mens voor de mensen.

De Mens Die voor ons sterft is tegelijk volkomen God. Onbegrijpelijk, maar waar. God betaalt Zelf de rekening en doet in Zichzelf recht aan het kruis.

5 Universele belofte

God garandeert in het evangelie eeuwig leven voor iedereen die in Christus gelooft.

Geloven verbindt ons aan Christus. Verloren gaan is dan onmogelijk. Zonder Christus is verloren gaan zekerheid.

De Heere zendt ons de wereld in om het evangelie van Christus aan iedereen bekend te maken. Een zending die geleid wordt door Gods welbehagen.