

Schriftlezingen: Matth. 22:1-14, 1 Kor. 1:18-31,
Tekst: 1 Kor. 1:18 Thema: DL. 2.6-9
Zingen: Ps. 111:2 en 5, Ps. 135:2 en 3, Ps. 119:3, 7
en 88, Ps. 87:1,2 en 4, Ps. 22: 14 en 16

Hoofdpunten van de preek

Hoe kan het dat niet iedereen het evangelie gelooft?

1 Eigen schuld [Art. 2.6]

We kunnen het beste bij onszelf blijven: geloven wij het evangelie zelf wel en merken anderen dat?

Van de gelijkenis leren we dat we geroepen kunnen zijn tot Gods Koninkrijk, maar dat we door andere dingen belangrijker te vinden de uitnodiging afslaan.

Het woord is als het kruis: dwaasheid en ergerniswekkend. Christus maakt een einde aan mijn religieuze of wereldse zelfvoldaanheid.

2 Gods genade [Art. 2.7]

Geloven heeft niets met eigen prestatie te maken. Het wordt ons gegeven. 100% genade van God.

Juist omdat we net als ieder ander weten van ongelof en we andere dingen belangrijker vinden, is het zó bevrijdend dat het geloof ons gegeven wordt.

God heeft de genadegave van het geloof 'van eeuwigheid in Christus gegeven.' We danken alle genade aan Christus Die ons gegeven wordt.

3 Gods wil [Art. 2.8]

Wat wil God met Christus? Hij geeft Zelf antwoord in Joh. 6:37-40. Alles wat de Vader Hem geeft, komt tot Hem. Dit is Gods wil... Artikel 8 werkt dit uit.

God wil dat Christus' dood voor alle uitverkorenen geldt. Zonder uitzondering: alle. Maar ook: zij alleen. Geen ruimte voor elke vorm van zelfvoldaanheid.

God wilde dat Christus' bloed mensen uit alle volken, tijden, culturen verlossen zou. Gods welbehagen is de drijfveer van zending en missionair werk.

Gods wil is de drijvende kracht van Christus om geloof te schenken en alle zonden schoon te maken door Zijn bloed.

4 Gods kerk [Art. 2.9]

Gods eeuwige liefde is de drijvende kracht achter de uitvoering van Zijn wil om Zijn kerk [kerk = dat wat van de Heere is] te behouden en te bewaren.

Geen duivel, zonde of wereld kon of kan zich ooit met succes tegen Gods wil verzetten of Zijn werk stoppen of vernietigen.

Er zal altijd een kerk van gelovigen zijn! Hoe klein of zwak, de fundering is onverwoestbaar: Christus' bloed.

Op zoveel liefde kan de bruid niets ander doen dan haar Bruidegom beminnen, dienen en prijzen.