

Schriftlezing: Johannes 13:1-17 Kerntekst: Joh. 13:1  
Thema: Eindeloze liefde. Zingen: Ps. 138:1 en 3, Ps.  
69:4, Bed. HD {Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps. 105:5}, Ps.  
133:1 en 3, Ps. 116:1 en 10, Ps. 43:1 en 4

## **Hoofdpunten van de preek**

Jezus vertrekt wel van de Zijnen, maar Zijn liefde blijft.

### **1 Liefdevol afscheid**

Johannes telt Jezus' dagen af. Nu het Pascha feest eraan komt, is Zijn uur gekomen! Hij zal heengaan uit de wereld en overgaan naar de Vader.

De wereld staat voor duisternis, verzet tegen God. Het moet heerlijk zijn voor Jezus om dit allemaal achter Zich zal laten. Om jaloers op te worden...

### **2 Liefde blijft**

Jezus laat wél *de wereld*, maar niet *de Zijnen in de wereld*, aan hun lot over. Hij heeft ze eindeloos lief.

De kring om Jezus wordt gevuld door een verrader, verloochenaar en 10 anderen die Hem verlaten.

Jezus heeft de Zijnen lief tot in het einde: tot en met dat ze hun doel of bestemming bereikt hebben.

### **3 Liefde blijkt**

Liefde is meer dan een gevoel en blijkt dus ergens uit: de voetwassing is daarvan nu een voorbeeld.

Jezus doet wat niemand bedacht had of wilde: de ander dienen. Met 'dat moet een ander maar doen' laten zij en wij ook wél iets blijken...

Jezus laat veel zien door de voetwassing. Hij legt nu Zijn kleren af, straks Zijn leven. Hij vernedert Zich nu tot slavenwerk, straks tot de schande van het kruis.

### **4 Liefde ontvangen**

Jezus' liefde kan vertrouwd en positief klinken, maar is ongemakkelijk en vernederend.

Jezus wast de voeten van alle discipelen, maar *Simon* Petrus wil dat niet (6-8). Hij trekt zijn voeten terug, maar houdt daarmee Jezus van het lijf.

Jezus reageert scherp: Zijn liefde wil ontvangen worden (8b). Niet één keer, maar steeds weer voor al het vuil dat je onderweg in de wereld oploopt (10).

### **5 Liefde doen**

Jezus past Zijn voorbeeld toe: 'jullie noemen Mij wel Meester en Heere, maar als jullie Mij zo noemen...'

Als de Meester iets voordoet, zijn de leerlingen verplicht om dat na te volgen. Het ontvangen van Jezus' liefde schept schuld (1 Joh. 4:11).

Zalig ben je als je je niet door anderen laat dienen, maar dient. Dan volg je Jezus op de voet en bereikt Zijn liefde het doel.