

Schriftlezing: Johannes 19:1-16, Kerntekst: Joh. 19:5 Thema: Zie de mens. Zingen: Ps. 103:1 en 2, Ps. 89:20, Ps. 22:3 en 4, Ps. 8:4 en 5, Ps. 2:6 en 7

### **Hoofdpunten van de preek**

Jezus komt voor de dag en laat Zich van Zijn mooiste kant zien.

#### **1 Jezus laat Zich zien**

Welke veroordeelde laat zich vrijwillig zien aan het publiek? Jezus komt uit Eigen beweging. Het proces overkomt Hem niet, maar wordt door Hem geleid.

Hij wil Zich juist nu laten zien om de menigte een spiegel voor te houden. Jezus is niet uit op medelijden, maar op ontdekking en zondebesef.

#### **2 Gekroond**

Jezus draagt een krans van doornen. Pijnlijk!, maar wat Jezus het meest steekt is de vloek waar deze doornen mee te maken hebben.

Na de zondeval is het leven op aarde getekend door de vloek: moeite, verdriet en pijn. We halen ons open aan het leven.

Een slachtofferhouding past ons niet en helpt ons niet. Jezus laat Zich zien: gekroond met onze vloek, onderweg naar het kruis.

#### **3 Getooid**

Kleren maken de mens. Jezus is getooid met purper. Een veelzeggende, dure, kleur die rijken en machtigen droegen om zich te tonen. #eigenmacht

Het is ook de kleding van de hoer uit Openbaring 17 en 18 die alle volken verleidt door wellust, geluk en genot. #eigengeluk

Jezus draagt de kleur purper die staat voor het uitleven van de zonde. Hij zal daarom sterven aan het kruis als een vervloekte.

#### **4 Gepresenteerd**

Jezus komt voor de dag. Iemand zegt tegen de menigte: zie de m/Mens! Wie zegt dit eigenlijk? Is het Pilatus, een ander, of is het Jezus Zelf?

Hij wil de menigte laten zien wat de mens voorstelt. Een leven getekend door de vloek omdat we ons tooien met de zonde.

Het een komt bij het ander: zien wat de mens waard is, wordt pas echt verlossend als we zien op de Mens.

