

Schriftlezing: Johannes 21:1-14, Kerntekst: Joh. 21:12-13, Thema: Van niets naar alles.
Zingen: Ps. 23:1 en 2, Ps. 31:19, Ps. 127:1 en 2, Ps. 118:7, Ps. 111:3, HA. Ps. 146:1,3,4,5 en 6, Gez. 4:1

Hoofdpunten van de preek

Jezus laat Zich opnieuw zien door lege netten – grote vangst – en een aangerichte maaltijd.

1 Niets

7 discipelen besluiten om maar weer te gaan vissen. Goed plan. Als ons geploeter alleen maar lege netten oplevert...

... kan daar soms iemand achter zitten, zoals hier: Jezus openbaart Zich. Hij leert Zijn discipelen een basisles van Zijn koninkrijk.

De les is Psalm 127. Wij moeten leren dat het niet van ons zwoegen, maar van Gods zegen afhangt.

2 Veel

De beste Stuurman staat aan wal en geeft Zijn opdrachten: het net moet aan de andere kant (stuurboord) worden uitgeworpen.

Het net bij het roer is niet praktisch (beide kan je dan niet goed gebruiken). Gehoorzamen levert een grote vangst op. De vangst toen is een belofte voor later.

In het geloof leren we alles aan dé Visser over te laten. Zó wordt Hij herkend: het is de Heere! Hij laat Zich zien, om u te verzekeren van Zijn belofte.

3 Alles

Waar openbaart Jezus Zich meer? Door de lege netten, de overvloedige vangst... of de aangerichte maaltijd?

Kiezen is niet nodig. Door de maaltijd laat Jezus zien, dat Hij nog steeds gemeenschap zoekt met de Zijnen en alles voor ze heeft bereid.

Jezus heeft onze vangst niet nodig, want Hij heeft genoeg. Hij nodigt uit om daarin te delen: zo ontvang je alle mogelijke zegeningen voor dit en het eeuwige leven.

