

Schriftlezing: Johannes 21:15-25, Tekst: Joh. 21:15-19 Thema: Een vraag waar je niet omheen kan (en mag). Zingen: Ps. 139:1 en 14, Ps. 17:3, Ps. 25:4 en 6, Ps. 116:1 en 10, Ps. 73:12 en 13

Hoofdpunten van de preek

Jezus stelt je een vraag waar je niet omheen kan.

1 Vraag

De maaltijd is voorbij. Het kolenvuurtje brandt nog. Nú moet er gepraat worden. Deze genadige volgorde zet de toon voor dit gesprek met Petrus.

Jezus noemt hem bij zijn geboortenaam en afkomst: Simon, zoon van Jona. Jezus verloochenen is funest voor onze geloofsbelijdenis.

Jezus vraagt eerst: heb je Mij meer lief dan dezen... Hoogmoed en zelfverzekerd geloven komen ten val. Hij vraagt om liefde (niet om kennis, daden). Liefde blijkt in alles.

2 Antwoord

Simon moet op drie – vrijwel dezelfde – vragen antwoord geven. Ze bepalen hem bij zijn verloochening en maken hem verdrietig.

Simons verdriet vertelt dat hij tóch van Jezus houdt. Hij beroept zich op wat Jezus van hem weet. 'U wist het toch al...'

Jezus weet hoe zwak wij zijn en dat veel 'ja's' sneuvelen door nog meer 'nee's.' Ontkenningen dat we Hem kennen.

Wat is ons antwoord op Jezus' vraag?

3 Opdracht

Jezus verbindt Simons antwoord op Zijn vraag aan de praktijk van Zijn koninkrijk: de opdracht om naar elkaar om te zien.

Een opdracht voor alle gelovigen. Juist als feilbare zwakkelingen die van Jezus' vergeving leven, zijn we aan elkaar gegeven.

Jezus' gebruikt 2 woorden voor de onderlinge omgang: weiden en hoeden. Breng lam en schaap naar het voedsel en bescherm 'jong' en 'oud'.

4 Gevolg

Na dit gesprek is Simons anders. Jezus heeft door Zijn vragen zijn karakter veranderd: van zelfstandig, naar afhankelijk.

Jezus verzekert Simon dat hij nu niet meer voor de consequenties van zijn geloofsbelijdenis zal weglopen. Belijden brengt lijden.

Lijden is gene lot, maar genade (Fil. 1:29) waarmee God wordt verheerlijkt. Petrus hoeft niets in eigen kracht te doen. Jezus zegt: volg Mij!