

Schriftlezing: Joh. 13:31-14:14, Hand. 1:4-11
Tekst: Joh. 14:1-3 Thema: Heengaan om plaats te maken. Zingen: 47:1 en 4, Ps. 68:9, Ps. 43:3,4 en 5, Ps. 73:12,13, Ps. 42:1

Hoofdpunten van de preek

Jezus gaat heen om plaats klaar te maken.

1 Verbijstering

Jezus moedigt Zijn discipelen aan om niet uit geschokt te zijn door alles waarmee zij tijdens en na Zijn heengaan mee te maken krijgen.

Jezus weet wat het is om geraakt te worden door dingen als dood, lijden, verraad (11:38,12:27,13:21). Als christen ben je niet immuun hiervoor, er is veel wat je kan verwarren: Hand.15:24, 1 Petr. 3:14).

2 Geloofsvertrouwen

Het geloof in God wil de vaste grond zijn in alles wat de discipelen raakt en ons schokt na Zijn heengaan.

Geloof is niet het laatste, maar het eerste en enige houvast. Geloof ook in Mij: in Christus die heengaat om plaats te bereiden.

Christus roept ons op om te geloven, niet om paniek te laten regeren of noodoplossingen te bedenken.

3 Vaderhuis

In alle verwarring na Jezus' heengaan is er de zekerheid dat er veel woningen zijn in het Vaderhuis.

Jezus spreekt niet over de hemel, maar vergelijkt het eeuwige leven met de kleine samenleving van een huisgezin (8:35).

Eeuwig leven begint daarom niet pas straks, maar is een volmaking van wat nu en hier begint. De Vader en de Zoon die al woning gemaakt hebben (14:23).

4 Klaarmaken

Jezus gaat niet zomaar weg van Zijn gemeente op aarde: Hij gaat heen om hun plaats klaar te maken.

Er moet plaats gemaakt worden omdat wij als zondaren niet met de Vader kunnen omgaan of Hem ontmoeten.

Jezus zorgt ervoor dat deze ruimte er wél komt. Hij opent door Zijn bloed de weg (Hebr. 10:19) waardoor elke zondaar vrijmoedig mag naderen.

5 Terugkomen

Jezus heengaan is een belofte van Zijn terugkomst. Als Hij klaar is met plaatsmaken komt Hij terug om de Zijnen te brengen waar Hij is: bij de Vader.

Christus' belofte roept een diep verlangen op: 'kom!' Verlangen is de thermometer van het geloof.

Dát is het geluk, de zaligheid van het eeuwige leven om altijd bij Hem zijn om altijd met Hem om te gaan en volkomen lief te hebben.