

Schriftlezing: Gen. 6:9-22, Hebr. 11:1-7 Kerntekst: Gen. 6:18, Thema: 'Noach... bouw een heel groot *schip*.' Zingen: Ps. 66:2,3, Ps. 78:3, [Doopt, Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps. 105:5], Ps. 135:8, Ps. 111:2,5, Ps. 98:4

Hoofdpunten van de preek

Noach moet op het droge een reddingsboot bouwen.

1 Voorwetenschap [6:11-13, 17]

God waarschuwt Noach dat Hij 'alle vlees' zal verderven. God vertelt dit aan Noach, omdat hij genade gevonden heeft in Gods ogen.

Wie net zoals Noach met God 'wandelt', leert om door Gods ogen naar de wereld te kijken: de mens van na het paradijs kenmerkt zich door 'verderf'.

Net zoals Noach reken je dan ook met het toekomstig oordeel van God over de zonde.

2 Ark [6:14-16]

Hoe rekenen we met het toekomstig oordeel? God geeft Noach opdracht om een ark te bouwen, zodat hij voor-bereid is op de zondvloed.

De ark verwijst in alle opzichten naar Christus. De omvang en het volmaakte ontwerp vertellen ons hoeveel ruimte Christus biedt en dat Hij volmaakt is.

De ark is niet meer dan een grote, stuurloze en mastloze doos. Je kan niets doen, dan alleen in

de ark Christus door het oordeel behouden worden.

3 Verbond

Welke zekerheid biedt de ark dan? God maakt met 1 woord verschil tussen dood (6:17) en leven en past dat persoonlijk toe: 'máár'... en 'met u.'

God wijst Noach op Zijn verbond. De eerste keer dat het verbond ter sprake komt. Gods verplichting aan Zichzelf, om door alles heen God van Noach te zijn.

De HEERE belooft Zijn verbond *gestand te doen*. Niet Noach, maar God draagt het verbond. In dat geloof mag Noach zijn gezin in de ark voorgaan.

4 Nieuwe schepping

De ark is géén privé reddingsvaartuig. De meeste ruimte wordt ingenomen door alle mogelijke diersoorten en voedsel.

De HEERE laat ons zien hoe belangrijk de hele schepping voor Hem is. Hij wil en zal die verlossen van de slavernij van het verderf (Rom. 8:21).

Door het oordeel *vernieuwt* de HEERE Zijn schepping. Niemand zal dan nog verderven en de aarde vol zijn van HEER-lijke kennis (Jes. 11:9).

Tenslotte

Noach doet het. Hij doet naar alles wat God hem gebod. Gehoorzaamheid kenmerkt geloof.