

Schriftlezing: Matth. 6:19-34 en Matth. 13:44-53  
Tekst: Matth. 13:44-46, Thema: SchatRijk.  
Zingen: Ps. 49:1,2 en 3, Ps. 31:15, Ps. 119:7 en 65,  
Ps. 71:10 en 14, Ps. 73:13

### **Hoofdpunten van de preek**

Wanneer ben je echt rijk en echt gelukkig?

#### **Koninkrijk der Hemelen**

Jezus vergelijkt het Koninkrijk der Hemelen eerst met het vinden van een schat.

Wat is het 'Koninkrijk der Hemelen?' De hemel is het paleis van God. In het rijk van de Heere is alles vol van Hem, draait alles om Hem omdat God Koning is.

Wanneer je bij dit rijk hoort kan je leven niet mooier, rijker en voller worden!

#### **Schatrijk**

Jezus vergelijkt dit Koninkrijk daarom met het vinden van een schat of parel. Het is heel bijzonder om een schat te vinden: je bent in één keer schatrijk!

De rijkdom van God en Zijn koninkrijk is groter, mooier en blijvender dan alles wat het leven op aarde je kan bieden.

Welke rijkdom? God, eeuwig leven, vergeving, genade enz.

#### **Verborgen**

De schat ligt in de akker. Zo ging dat (tot in Jezus' tijd). Om je vermogen te beveiligen, verstopte je dat.

De schat is verborgen. De parel moet je zoeken. Reken ermee: Gods rijk is verborgen voor de wereld.

God maakt voor het 'gewone oog' geen indruk met machtsvertoon, pracht en praal. Hij verschijnt als **Vreugde**

Het vinden van de Schat geeft vreugde. Je weet pas wat blijdschap is als je God kent, bij Zijn rijk hoort.

Vreugde hoort bij God en Zijn rijk. Als je nog denkt dat het dienen van God 'naar en zwaar' is, heb je Hem nog niet gevonden.

Als je alleen maar blij wordt van andere dingen blijft er straks niets over. God geeft blijvende vreugde.

#### **Loslaten**

In de voorbeeldverhalen doen 'zoekers' en 'vinders' hetzelfde: ze hebben alles ervoor over om de Parel/Schat te bemachtigen.

Vinders stuiten 'zomaar' op de schat. Zoekers zijn erop uit, omdat ze het mooiste nog missen.

Jezus is radicaal: om schatRijk te worden, moet je alles loslaten omdat het niet van blijvende waarde is.

