

Schriftlezing: Deut. 7:1-11, Matth. 13:1-9, 18-23,
Tekst: Matth. 13:18-23 Thema: DL. 3,4. 7-10
Zingen: Ps. 147:1 en 10, Ps. 145:4, Ps. 119:56, 65
en 84, Ps. 95:3, 4, Ps. 138:3

Hoofdpunten van de preek

Liefde kan je niet uitleggen, die kan je slechts geven of beantwoorden.

1 Alleen liefde [Art 3,4. 7]

Gods verkiezende liefde heeft geen andere reden dan God Zelf: Hij wil en zal Liefhebben. Daarom kiest uit Eigen vrije beweging Zijn volk.

In het OT liet God dat zien door Israël. Dit volk was klein, gering en telde niet mee. Daarmee kan God goede sier maken (Deut. 7:7-9).

Vanaf het NT laat God zien door Zijn gemeente (1 Kor. 1:26-30). God kiest wat in zichzelf 'niets' is. Waarom? Opdat wie roemt, zal roemen in de Heere.

2 Echt menens [3,4. 8]

God meent het echt. Als Hij ons roept door het Evangelie, is het God ernst. Er is géén reden om aan die roep te twijfelen, ook als je niets voelt of ziet.

God laat in Zijn Woord zien wat Hij graag wil... Hij is uit op ons behoud. Hij wil dat wij luisteren, gehoorzamen en geloven.

Nooit mogen we dit omdraaien. Ik wil wel, maar ik weet niet of God het wel wil. Gods wil gaat aan de onze vooraf.

3 Volledig verantwoordelijk [3,4. 9]

Het evangelie plaatst ons onder hoogspanning: 'heden, nu, als u Mijn stem hoort...' Dit artikel sluit aan op de gelijkenis van het Zaad (Matt. 13:18-23).

In deze gelijkenis worden drie grondhoudingen ontmaskert waarmee wij het 'Woord van het leven' van ons afhouden (en dus de dood overhouden).

We kunnen onverschillig of oppervlakkig reageren of andere dingen (zorgen of zegeningen) meer voedingsbodem in ons leven geven dan het Woord.

4 Alles genade [3,4. 10]

De gelijkenis eindigt met het Zaad dat wél in goede aarde valt. Hoe? Door te horen, begrijpen en vrucht te dragen. De weg van het Woord is als het zaad.

Aan Wie danken wij dit? Het Woord wordt zaad van wedergeboorte genoemd. In het Zaad zit alles: Gods liefde, Gods Geest-kracht, Gods genade, enz.

Als het Zaad ontkiemt gebeuren er daarom wonderen. God geeft geloof, bekering en vrucht, opdat wij Zijn heerlijkheid zullen verkondigen (1 Petr. 2:9).