

Schriftlezing: Ez. 36:16-28, Joh. 3:1-21, Tekst: Joh. 3:5-8 Thema: Wedergeboorte - 100% Gods gave. DL. 3,4. 11-15 Zingen: Ps. 138:1 en 4, Ps. 119:88, Ps. 85:2 en 3, Ps. 31:15 en 17, Ps. 68:10

Hoofdpunten van de preek

Om te geloven moeten wij opnieuw geboren worden.

1 Je hele bestaan [DL 3,4. 11]

Om in Gods rijk te kunnen komen moeten we ons oude – zondige – bestaan kwijtraken. De nieuwe geboorte raakt je hele bestaan: ons denken en doen.

God vernieuwt ons denken, zodat we de dingen die van de Geest zijn en Gods Woord gaan verstaan.

God opent daarom ons hart = onze wil en maakt ons ontvankelijk voor Zijn wil zodat we die gaan doen.

2 Wonder [DL 3,4. 12]

Gods werk kunnen we beter bewonderen dan analyseren. Toch spreekt Jezus erover omdat het gevaar van ‘geloof’ zonder wedergeboorte groot is.

God wil vernieuwing, géén verbetering en grijpt daarom Zelf in.

Vergelijk het nieuwe van deze geboorte met een nieuwe schepping en de kracht die nodig is, met de opwekking uit de dood. Onze wil wordt vernieuwd.

3 Verwondering [DL 3,4. 13]

Gods genadegaven leiden tot verwondering en aanbidding. We zien het, maar doorgronden het niet.

Gods werk is onbegrijpelijk. Zodra je het begrijpt verdampt het wonder en verdwijnt genade...

Gods gaven leiden tot verwondering. Zodra we die aan onszelf toeschrijven doen we God tekort.

4 Gods werk [DL. 3,4. 14]

Wedergeboorte en geloof zijn genadegaven die God echt geeft.

Gods genade is niet afhankelijk van onze vrije wil.

Gods genade is niet afhankelijk van wat wij doen.

God is veel genadiger dan wij denken en geeft dat wij willen wat Hij wil.

5 Verootmoedigend [DL. 3,4. 15]

Gods gave is 100% genade: door niemand verdiend en aan niemand verplicht, dan aan de Rechtvaardige

Op Golgotha verliest een zondaar alle rechten en eisen. Daar wordt genade echt genade. Kostbaar omdat het God in Christus alles gekost heeft.

Genade wijst ons onze plek: wij oordelen niet als God over een ander en kijken niet als Farizeeër op wie ook maar neer.