

Schriftlezing: Gen. 8:15-22, Ef. 5:1-10, Tekst: Gen. 8:20-22 Thema: Dankbaarheid. Zingen: Ps. 124:1,2 en 4, Ps. 40:4, Ps. 66:5,6 en 7, Ps. 4:3, Ps. 26:2

Hoofdpunten van de preek

Na het verlaten van de ark bouwt Noach een altaar.

1 Noach

Noach bouwt **vrijwillig** een altaar. De aanleiding? God heeft hem in het oordeel door de Ark behouden.

Noach geeft door het altaar spontaan uiting aan wat er in zijn hart leeft: dankbaarheid. Dat is de manier van leven als iemand die door God gered is.

Noach bouwt **een altaar voor de HEERE**. De schoongemaakte aarde behoort de HEERE toe en Noach wil Hem alleen dienen.

De HEERE wil alleen gediend worden. Toch wemelt het al snel weer van de altaren. Ook in ons leven.

Jezus dwingt ons tot een keuze. We kunnen niet God dienen en... Wie niet kiest, verliest. De HEERE laat je dan geen plaats in Zijn nieuwe schepping.

Noach offert **brandoffers**. Een brandoffer is een belijdenis: HEERE: ik dank U én mijn leven is van U.

Het doel van Noach en ons behoud is dat we ons leven aan de HEERE wijden en voor Hem leven.

Mini_Gen_8_20-22 7-9-2019 HG Boven-Hardinxveld

Noach offert alleen **reine dieren**, want de HEERE is heilig. Hij wil in Zijn dienst niet verontreinigd worden met het vuil en dood van zonde.

We zijn geroepen om de heiligheid van de HEERE te weerspiegelen door de offers die wij brengen rein te laten zijn.

2 De HEERE

De HEERE merkt Noachs dankbaarheid en toewijding: Hij **ruikt de liefelijke geur** van de offers.

Wanneer wij Christus volgen en zoals Hem ons leven volledig geven aan God is dat voor Hem een aangename geur.

De aangename geur brengt **Gods toorn tot bedaren**. De HEERE laat ons in Zijn hart luisteren. Hij zal de aarde niet meer vervloeken.

Door het offer van Noach geen vervloeking. Als verlost krijgt je leven trekken van Christus en spaart God in Zijn geduld de onveranderlijk zondige mens.

Zolang God het wil zal **de schepping niet ophouden**. Dankzij Gods geduld blijft tot de jongste dag leven op aarde mogelijk.

De afwisseling van de seizoenen herinnert ons aan Gods trouw. Het is zelfs een belofte van de eeuwigheid. Waar de vloek weg is blijft leven over.

