

Schriftlezing: Gen. 9:1-17 Tekst: Gen. 9:1-7
Thema: Leven onder Gods boog (2).
Zingen: Ps. 19:1 en 2, Ps. 24:1 en 2, Ps. 27:1 en 7,
Ps. 96:8 en 9, [Dankzegging HA] Ps. 69:14

Hoofdpunten van de preek

Noach staat voor een nieuw begin.

1 Zegen [vers 1 en 7]

God zegent Noach. Hij ruikt het offer, stelt vast dat de mens onveranderlijk zondig is en zegent hem.

Juist daarom ben je als mens in alles op Gods zegen aangewezen. Hoe zou je (na alles wat gebeurd is) zonder kunnen?

Zegenen betekent goede woorden spreken over iemand. God verbindt daarmee Zichzelf aan mensen: 'Ik zal er zijn.'

God zegent in verband met een door Hem bepaald doel: het vervullen van onze levensroeping.

2 Verantwoording [vers 2-3]

Noach krijgt van God dezelfde roeping als Adam: minister/ rentmeester (9:2//1:28). God wil dat wij in Zijn Naam over/ voor de schepping zullen regeren.

Zonde als we niet onder/ voor God willen dienen, maar ons eigen koninkrijkje. De zonde bracht Gods schepping onder slavernij van het verderf, Rom.8:31.

Mini_Gen_9_1-7 14-9-2019 HG Boven-Hardinxveld

Tóch houdt God vast aan Zijn bedoeling. Hij verlost Noach om hem deze roeping weer te laten vervullen.

Onze omgang met de schepping wordt erdoor getekend. Wél gebruiken en zelfs van het goede mogen genieten, maar niet misbruiken (1 Kor. 7:31).

3 Bescherming [vers 4-6]

Verlost te zijn grijpt in op onze levensstijl. God neemt alle leven in bescherming.

De mens mag 'alles eten' behalve het bloed. Bloed is bijbels gezien de drager van het leven. God laat hiermee zien dat het leven Hem toebehoort.

God houdt mens en dier verantwoordelijk. Ieder mens zal voor Zijn rechterstoel rekenschap afleggen. Jezus leert hoe ver dat strekt: Matth. 5:21,22.

Omdat God de mens een bijzondere positie gaf in zijn schepping, geeft Hij ons nu bijzondere bescherming: wij zijn naar Zijn beeld geschapen.

