

Schriftlezing: Gen. 9:8-17 Tekst: Gen. 9:13-17
Thema: Leven onder Gods boog. Zingen: Ps. 93:1 en 4, Ps. 97:1, Ps. 46:1 en 4, Ps. 89:1, [HA, Ps. 36:2, Ps. 66], Lofz. Simeon: 1

Hoofdpunten van de preek

God verklaart de wereld vrede.

1 Ontwapening [vers 13]

De Heere sluit eenzijdig wapenstilstand met de aarde, door Zijn boog in de wolken op te hangen.

Ondanks de onveranderlijk zondige mens (8:21) schort God het oordeel op tot het einde van de wereld. Dan gebruikt Hij Zijn boog weer (Opb. 6:2).

Tot die tijd garandeert God leven op aarde. Tijd die Hij de wereld geeft, om net zoals Noach genade te vinden (2 Petr. 3:9).

2 Herinnering [13b-15]

God laat Zijn boog dienen als teken van Zijn verbond met de aarde. Hij verbindt Zich aan Zijn belofte dat Hij nooit meer zo'n wereldwijde ramp laat gebeuren.

De mens krijgt de boog óók te zien. Steeds als God dreigende wolken – waarmee Hij indrukwekkend verschijnt (Ps. 97:2) – boven aarde brengt.

Steeds als God wolken boven de aarde laat samenpakken, breekt het licht van Zijn geduld en genade erdoorheen en straalt de boog van Zijn trouw.

3 Ontferming

Het zien van Gods teken van geduld, genade en trouw is diep vertroostend, voor iedere zondaar die alleen uit genade kan leven.

Het teken verzekert ons dat God de opgehangen boog aanziet en Zijn eeuwig verbond der genade gedenkt.

Als God Zijn verbond maar gedenkt... mag een sterveling als Noach zich getroost, verzekerd van Zijn ontferming weten. Hoe dan ook. (Jes. 54:8vv).

