

Schriftlezing: Nehemia 2:1-20, Tekst: Neh. 2:11-20.
Thema: 'Kom, doe mee.' Zingen: Ps. 122:1 en 3, Ps. 79:4, Ps. 127:1 en 2, Ps. 102:6,7 en 8, Ps. 118:8

Hoofdpunten van de preek

In 85 jaar is er veel herbouwd in Jeruzalem, maar geen stadsmuur.

1_Zien

De geschiedenis van Nehemia begint eigenlijk met horen (1:1-3), inkeer en gebed (1:4-11) en Gods goede hand (2:1-10).

Na aankomst in Jeruzalem maakt Nehemia eerst een ronde om de stad. Hij inspecteert de muur van poort tot poort: het is een puinhoop.

Wat is een stad zonder muur? Vriend én vijand kan zo naar binnenlopen. Dat wat 'heilig en veilig' moet zijn – is onbeschermd.

2_Komen

Nehemia blijft niet in 'geklaag' steken. Het zien van de ellende motiveert hem om de opbouw van Jeruzalems muur ter hand te nemen.

Nehemia roept de verantwoordelijken erbij: 'kom, laten wij opbouwen.' Dat is meer dan de vrijblijvende oproep dat iedereen z'n steentje moet bijdragen.

Nehemia roept op tot opbouw. De muur moet weer muur worden, zodat wat 'heilig en veilig' moet zijn dat ook weer wordt.

3_Weten

Nehemia's oproep loopt uit op het delen van een persoonlijke ervaring: Gods hand was ten goede over hem.

Eerder had hij in zijn gebed zich op Gods hand beroepen (1:10). Hij had Gods hand concreet ervaren door de onverwachte medewerking (2:8).

Als de HEERE de muur maar bouwt (naar Psalm 127), valt er met vertrouwen te bouwen en komt het met Jeruzalems muur wel goed.

4_Bouwen

Bouwers staan nu vol moed op, voor het goede werk. In het vervolg (Neh.) blijken dat allerlei soorten mensen te zijn: status, leeftijd, geslacht.

Ook andere elementen komen in beweging. Vijanden van dat wat 'heilig en veilig' moet zijn, proberen te verlammen en te ontmoedigen.

Nehemia antwoordt. Het is Gods zaak: Jeruzalems muren zullen daarom zeker herbouwd worden. Wie God dient, bouwt mee.

