

Schriftlezing: 2 Petrus 2:1-10 Tekst: 2 Petrus 2:5, 9
Thema: Ervaringen uit het verleden...
Zingen: Ps. 111:1 en 5, Ps. 105:24, HD: {Ps. 87:4,
Ps. 134:3, Ps. 105:5}, Ps. 56:4 en 5, Gez. 5:7-9, Ps.
93:1 en 4

Hoofdpunten van de preek

Petrus gebruikt de geschiedenis van Noach als verzekering voor mensen in de verzoeking.

1 Niet gespaard.

Petrus ontmaskert een verzoeking van de eindtijd: het brengen van een dwaalleer en bijbehorende levenswandel (vers 1-3).

Dit blijft niet zonder gevolgen! Als God de wereld van Noachs tijd niet gespaard heeft, leer, leef, denk en doe dan niet alsof je Zijn oordeel zult ontlopen.

Waarom zo'n indringende waarschuwing? Omdat liefde niet onverschillig kan zijn. De zondvloed ooit verzekert ons dat de dag des Heeren komt.

2 Wel bewaard

Het achtal van Noach heeft God wél bewaard, terwijl Hij de oude wereld van de goddelozen niet spaarde.

Bewaren betekent bewaken. God beschermt de Zijnen als Zijn oogappel (Ps. 17:8). Hij wordt Israëls bewaarder genoemd (Ps. 121:4).

Jezus bidt voor de mensen die de Vader Hem gaf, en in de wereld leven. Hij bewaart ons in Zijn Naam. Dat is de Ark die ons behoudt.

3 Gerechtigheid en godsvrucht

Gods bewaakt Noachs achtal niet pas als de zondvloed komt. Hij bewaart hen in de oude wereld vol van goddeloosheid.

Noach is 'prediker der gerechtigheid'. Hij getuigde door zijn wandel (Gen. 6:10) en gehoorzaamheid (Gen. 6:22). Zijn leven spoort met Gods wil en wet.

In vers 9 verbindt Petrus dit met de gelovigen nu. Hij noemt ze godvruchtigen/ godzaligen. Vol van God Ook hun leven getuigt van ontzag voor God.

4 Verzoeking

De oude wereld van Noach vertelt ons over het karakter van de verzoeking – die aan het einde van de tijd – over heel de wereld komt (Opb. 3:10).

Wie is immuun daarvoor? De Heere weet ons daaruit te verlossen! Hij kan dat omdat Hij alle macht heeft en belooft elke dag met ons te zijn.

Hij ontrukte de gelovigen uit de verzoeking. Hij trekt je eruit los, zodat de verzoeker en wat hij laat brengen geen greep op je krijgt.