

Schriftlezing: Gen. 9:18-29, Rom. 13:8-13,
Tekst: Gen. 9:18-29 Thema: Geen sprookje, maar
profetie. Zingen: Ps. 104:1 en 8, Ps. 51:5 en 6, Ps
37:2 en 3, Ps. 87:1,3 en 4, Ps. 67:2

Hoofdpunten van de preek

Geen sprookjesachtig, maar profetisch einde!

1_ Noachs zonde

In de bijbel worden ook de 'zwarte bladzijden' van de heiligen opgenomen. Zonden en misstanden verdwijnen niet in een doofpot.

Noach was zo'n 'onheilige-heilige'. Hij geniet van de vreugde die God hem weer van de aarde laat oogsten, maar kijkt te diep in het glaasje.

Alcohol (en meer) ontnemt ons de regie. Noach gaat dan uit de kleren, => losbandig gedrag. Vul je niet met drank, maar word vervuld met de Geest

2_ Chams zonde

De bijbel spreekt eerlijk over de gelovigen, maar meet de zonde niet in overbodige geuren, kleuren en details uit. Cham doet dat juist wel.

Niet dát hij Noach zo aantreft, maar hoe hij naar hem kijkt en blijft kijken is het begin van zijn zonde. Zoals zo eerder (Gen. 3:6), zoals zo vaak (Jakobus 1:14).

Cham 'vertelt' buiten de tent over zijn vader. Was dat nodig? Cham deed dat om met zijn vader in zijn

Mini_Genesis_9_18-29 12-10-2019 HG Boven-Hardinxveld

weerloosheid en kwetsbaarheid te spotten.

3_ Broederlijke liefde

Sem en Jafeth handelen niet vanuit een natuurlijke neiging tot roddel, maar uit naastenliefde, die als het kled voor Noach alle dingen bedekt.

Geen mantel der kritiekloze en allesaanvaardende liefde, maar van respect. Eer uw vader (en moeder), ook als die zich onwaardig gedragen.

Dat kan je alleen vanuit Liefde. Wie zichzelf kent, zal geen enkele behoefte hebben om iets andermans zonde breed publiek te delen.

4_ Noachs profetie

Uit de eerste de beste keer dat Noach spreekt, blijkt hij ook profeet te zijn. Hier schijnt profetisch licht over de drie wereldvolken (18,19).

Noach vervloekt Chams jongste, Kanaän. Hij blijkt al snel bij God en z'n broedervolken de maat vol te maken (Gen. 15:16). Noach laat het aan God.

Noach zegent niet Sem, maar de HEERE. Sem betekent drager van dé Naam. De HEERE heeft Zijn Naam genadig aan hem verbonden.

En Jafeth (de voorvader der volkeren)? God zal hem uitbreiden over heel de aarde, maar laten wonen in Sems tenten. Met Pinksteren begint de vervulling.