

Schriftlezing: Jeremia 18:1-12, 1 Kor. 1:18-31 Tekst:
1 Kor. 1:18 Thema: 'Geen stok en blok...'
Zingen: Ps. 8:1, 4 en 5, Ps. 145:4, Ps. 25:4 en 6, Ps.
89:7 en 8, Ps. 52:7

Hoofdpunten van de preek

God blijft ons behandelen als mensen.

[1_Mens gebleven \[3,4.16\]](#)

De zonde heeft veel kapot gemaakt, maar we zijn nog steeds mensen met gaven van verstand en wil.

God behandelt ons daarom als verantwoordelijke mensen, die Hij laat aanspreken op hun wil (Jozua 24:19, 1 Kon. 18:21).

Als het daarbij blijft – blijft het stil. We zijn niet van goede wil, naar God. De zonde heeft onze wil aangetast en gedood.

[2_Omgebogen \[3,4.16\]](#)

God staat niet machteloos tegenover onze onwil. Hij schept ons harde hart opnieuw. Hij behandelt ons niet als willoze mensen ('stokken en blokken').

God dwingt ons niet tegen wil en dank om Hem lief te hebben... Hij buigt onze wil, zodat we niet meer om Jezus heen kunnen en willen...

Jezus' wil was compleet op God gericht. Met Hem leef ik op naar God. Gods genade overtreft alles, ook ons onwillige hart.

Mini_DL_3_16-17 26-10-2019 HG Boven-Hardinxveld

[3_Uit vrije wil \[3,4.16\]](#)

God blijft ons als verantwoordelijke mensen behandelen en bewerkt als 'wonderbare Werkmeester' onze wil.

Uit mezelf kan, wil en zal ik nooit aan God willen. Als God in mij werkt kan, wil en zal ik niet anders meer.

De Heere maakt ons eenswillend. Dat is genade! Hij is het die in ons werkt, zowel het willen als het doen.

[4_Door middel van \[3,4.17\]](#)

Genade maakt niet passief, maar verantwoordelijk. God werkt door de door Hem bepaalde middelen.

Dé plaats waar God werkt is de gemeente en hét middel dat Hij gebruikt is het Woord dat Hij spreekt.

Het Woord is zaad en voedsel. Het zaad ontkiemt, groeit en draagt vrucht. Het voedsel onderhoudt en versterkt onze ziel.

[5_God alleen \[3,4.17\]](#)

God komt alle eer toe. Hier wordt een loflied gezongen om God zo groot mogelijk te maken.

Alles wat God in en aan ons doet is alleen genade. Onverdiend. Hij verwacht niets van ons. Genade kruisigt mijn zelfverzekerdheid en 'goede wil.'

Genade wordt geschonken door het Woord. Prediking is confronterende heilsbemiddeling, waardoor je door of voor Christus valt. SDG.