

Schriftlezing: Genesis. 10:21-11:11, Opb. 18:1-10
Tekst: Gen. 11:1-9 Thema: 'Babel zal verwoest worden.'
Zingen: Ps. 113:1,2 en 3, Ps. 37:19, Ps. 48:1,4 en 6, Ps. 68:1 en 5, Ps. 56:4 en 6.

Hoofdpunten van de preek

In Babel worden de eerste stenen gelegd voor een hedendaagse levenshouding: *the sky is not the limit...*

1 Naar het oosten [vers 1 en 2]

Eensgezind trekken Noachs nakomelingen naar het oosten. Zeker in Genesis blijken mensen een ingeschapen hang naar het oosten te hebben.

De trek naar het oosten heeft te maken met de oorsprong van de mens. Het voor altijd verdwenen paradijs van God lag in het oosten.

In elk mens schuilt ergens wel een verlangen naar het paradijselijke, naar geborgenheid en heelheid. Het zijn signalen dat we iets of zelfs iemand missen.

2 Stad en toren [vers 3-4]

De uitvinding van de baksteen (3) schept ongekende mogelijkheden die dankbaar gebruikt mogen worden. Het is geen zonde om een stad met toren te bouwen.

De bouwers vertellen waarom ze willen bouwen. Voor ons... De stad wordt een ik gericht bolwerk om een eigen paradijs te fixeren en te beschermen.

De verdedigingstoren moet hemelhoog zijn. Niet om dé Naam, maar om 'ons een naam te maken.' We breken grenzen om te voorkomen dat onze namen verdwijnen.

3_Het begin nog maar [vers 5 en 6]

De HEERE daalt als rechter uit de hemel neer om het hemelhoge bouwwerk van de 'mensenkinderen' te onderzoeken.

Eenstemmig worden hier 1^e stenen gelegd als 'het begin' voor een ontwikkeling die leidt tot Babel 2.0. Als God niet ingrijpt zal de menselijke trots grenzeloos blijven.

In Babylon zien we waar deze ontwikkeling toe leidt: Deze stad wordt bepaald door de hoer die verleid met macht, weelde en religie. Voor de Naam is geen plaats.

4_Verstrooid [vers 7-9]

De HEERE komt, ziet en maakt een einde aan alle eenstemmigheid. Zo hoeft de mens door zijn trots niet ten onder te gaan...

'Elkaar niet verstaan' zijn of een succes van de duivel of een genadig oordeel waarmee de Heere God onze Babels vandaag een bouwstop oplegt.

In de hemelse tegenhanger van Babylon, het nieuwe Jeruzalem worden uiteindelijk door Christus alle zondaren bijééngebracht om de Naam van God.

