

Schriftlezing: Psalm 132 en Lukas 1:67-80, Tekst: Lukas 1:70-75 Thema: Verlost om God te dienen. Zingen: Ps. 100:1 en 4, Ps. 23:1 en 2, Lofz. Zach 2 en 3, Ps. 72:2,7 en 11, DZHA, Ps. 103:1

Hoofdpunten van de preek

God verlost Zijn volk om Hem te kunnen dienen.

1_ Zoals gezegd...

God heeft na de zondeval vanaf het begin verlossing beloofd. Hij heeft dit Zelf gezegd (Gen. 3:15) en door anderen laten zeggen: de profeten.

God doet altijd wat Hij belooft. Advent bemoedigt ons om nooit de hoop te laten varen, hoe lang het ook duurt.

Ervaringen uit het verleden bieden zekerheid voor de toekomst. Ook de tot nu toe onvervulde belofte zal vervuld worden: zoals God gezegd heeft.

2_ Verlossing van al je vijanden

Het volk van God is nooit zonder vijanden geweest en zal het ook nooit zijn. Het volk van God deelt in de vijandschap naar de God van dit volk.

Niet alleen Israël, maar ook Christus' volgelingen krijgen om dezelfde reden daarmee te maken (Joh. 15:18vv). Een christen heeft altijd vijanden.

Christus zal de Zijn verlossen van alle vijanden. Dé

vijand kreeg geen grip op Hem. Hij heeft overwonnen. In Christus staan wij sterk in de strijd.

3_ Om barmhartigheid te bewijzen

God bewijst Zijn barmhartigheid: Zijn diepste blijken van goedheid en trouw. Welke? Kijk eens terug en loof de Heere: vergeet niet één van Zijn weldaden.

God bewijst trouw aan 'onze vaders.' Abraham enz. zijn in dit vertrouwen gestorven. Nu door Christus de vervulling komt bewijst God trouw te zijn door de dood.

God bewijst zijn barmhartigheid in de weg van het verbond en de belofte. Hij wil dat we ons net zoals 'onze vaders' daaraan toevertrouwen.

4_ Opdat wij God dienen

God verlost Zijn volk om Hem als vrije mensen te dienen. Zonder vrees voor je vijanden: Angst jaagt je als een slaaf op (Hebr. 2:14,15)

God verlost om te dienen in heiligheid: oprecht toegewijd zijn aan God. Uit alle macht Hem liefhebben.

God verlost om te dienen in gerechtigheid: Gods wil is onze wet. Norm, maat voor alle dingen. Zonder gehoorzaamheid wordt genade 'goedkoop.'

Zacharias spreekt dit met het oog op de komende Christus. We bekleden ons met Christus (Ef. 4:24). In Hem zijn wij als Hem: alle dagen gericht op God.