

Schriftlezing: Lukas 1:67-80, Tekst: Lukas 1:68-69
Thema: Een hoorn der zaligheid.
Zingen: Ps. 18:0,1, Ps. 8:4, Lofz. Zach: 1 en 2, Ps. 68:10, {BDHA, Ps. 132:10,11, Ps. 72}, Lofz. Sim. 1

Hoofdpunten van de preek

Zodra Zacharias weer kan praten looft hij God.

Omgezien

God zorgt er Zelf voor dat Hij groot gemaakt wordt.
Gods daden doen Zacharias God loven.

De geboorte van Johannes is nog maar het begin van de gebedsverhoring, maar Zacharias ziet de gehele vervulling voor zich.

God heeft naar Zijn volk omgezien (bezoekt). Hij bekommert Zich over de Zijnen. In Christus bezoekt Hij ons.

Verlossing gebracht

Het begin is voor Zacharias genoeg om zeker te zijn van de complete verhoring van het gebed. God heeft verlossing tot stand gebracht!

Israël verlost(e) zich niet in eigen kracht van Egypte of Rome. Geen sterveling brengt de ver-losprijs van zijn ziel op (Ps. 49:9).

God verlost. Het kind van Johannes baant de weg naar dé Verlosser. Christus heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht.

Zaligheid verzekerd

Alles wat God doet houdt stand. Zacharias gebruikt het beeld van een hoorn. Daarin ligt alle (stoot)kracht van een dier.

God doet voor David een hoorn opkomen: Christus (Ps. 132:19). In Christus ligt de zaligheid onomstotelijk vast.

Wat de zaligheid inhoudt horen we nog. Verlossing (1:71), vergeving (1:77) zodat God Zijn volk in genade kan aannemen. Die God is onze zaligheid. `

