

Schriftlezing: Jes. 8:23-9:6, Luk. 1:76-80
Tekst: Luk. 1:76-79 Thema: Onze profetische roeping. Zingen: Ps. 113:2 en 3, Ps. 27:1, {Bed. HD Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps. 105:5}, Ps. 130:3 en 4, Lofz. Zach: 4 en 5, Ps. 36:3

Hoofdpunten van de preek

Iedere christen is profeet, zoals Johannes.

1_Gereed maken

Johannes is uniek als wegbereider voor de Heere. Hij is de stem van de roepende in de woestijn, de engel die voor de Messias uitgaat.

Johannes' roeping is van alle tijden. Elk mens moet klaar gemaakt worden om de komst van de Heere aan te kunnen.

In ons leven mogen geen gaten vallen (schuld) of hobbels zijn (zonde). Onze levensweg moet langs de rechte lat van Gods wet passen.

2_Kennis geven

Net als Johannes zijn wij ook geroepen om kennis door te geven aan 'Zijn volk.' Dat is Israël met de mensen die God in Zijn verbond inlijft, zijn Gods eigendom.

De Heere wil dat Zijn volk kennis heeft. Zonder kennis zijn we weerloos en lopen we het gevaar uitgeroeid te worden (Hos. 4:2).

Geloof verlangt naar kennis. Wie omgaat met God wil Hem meer leren kennen. Dat is het grootste geluk. Je levensdoel. De Zaligheid.

Het kennen van God ligt in de vergeving van je zonden, zodat er geen belemmering voor God is om Zich te laten kennen.

3_Om te verschijnen

Wanneer God verschijnt, maken we kennis met Zijn 'innige gevoelens van barmhartigheid.' Gods van liefde brandende hart drijft Hem...

... om naar ons om te zien. Omzien is Gods tere, genadige ontferming. Door Jezus, zoals Hij omziet naar de menigte (Mark. 6:34).

Als God naar ons omziet, beleef je de mooiste Zonsopgang ooit. Onbekendheid wordt als duisternis verdreven. De doodsschaduw wijkt.

4_Om te richten

Als we 'het Licht gezien' maakt dat een wereld van verschil (Rom. 3:17). Soms met een schok, altijd door het Woord.

Voortaan is je levenswandel vrede. De omgang/ met God en onze medemens wordt erdoor getekend.

Door het Kind kan je het leven verder door en kan je het leven eens verlaten in vrede (Luk. 2:29).