

Schriftlezing: Gen. 35:16-20, Micha 4:14-5:6, Lukas 2:1-5, Tekst: Lukas 2:1-5 Thema: In Bethlehem wordt alles anders.
Zingen: Ps. 33:5 en 6, Lofz. Maria 3, Ps. 77:7 en 8, Ps. 72:2, 6 en 7. Ps. 72:10 en 11

Hoofdpunten van de preek

Jozef en Maria's reis van Nazareth naar Bethlehem wordt door God in gang gezet.

1_De dagen van Augustus [1-3]

Met het veelgebruikte 'En het geschiedde' laat Lukas ons de dingen zien die 'volkomen zeker' zijn. Kerst is geschiedenis, geen sprookje of mooi verhaal.

Al lijkt keizer Augustus de 'hele wereld' te regeren – Lukas noemt deze tijd niet de dagen van Augustus, maar verwijst naar de gebeurtenissen uit Lukas 1.

Geschiedenis is His – story. God leidt de geschiedenis en geeft mensen met hun besluiten – zoals de inschrijving – daarin hun plaats.

Deze kijk op geschiedenis leert ons te vertrouwen op Gods leiding. Ook als we die niet (direct) zien. Hij laat alle dingen meewerken ten goede (Rom. 8:28)

2_De stad van David [4]

De Heere brengt Jozef en Maria in de stad van David: Bethlehem. Dáár liggen hun wortels. Je afkomst bepaalt mede wie je bent.

Aan Bethlehem (Micha 5:1) zijn veel (ellendige) geschiedenissen verbonden (Gen. 35, Richt. 17-19). God geeft in Bethlehem ook hoop: Ruth, 1 Sam. 16.

Rachel sterft onderweg naar Bethlehem. Haar zoon Ben-oni is stamvader van Benjamin met de vreselijke stad Gibeon en de heilloze koning Saul.

Naomi verlaat met man en kinderen Bethlehem, maar keert terug met Ruth de Moabitische. Zij wordt een stammoeder van David, de herder/koning.

3_Het Kind van Maria [5]

God leidt de gebeurtenissen, zodat de Vrucht van Maria, Zijn eeuwige Zoon, een ingeborene wordt van Bethlehem. Dáár gebeurt het: alles wordt anders!

In het broodhuis Bethlehem voorziet God in brood dat leven geeft. De geboorte van de Zaligmaker betekent blijdschap voor het hele volk.

De ideale Koning is voor God geboren. Deze Heerser zal staan, Zijn volk weiden, Vrede brengen en redden van alle vijanden (Micha 5:1-6).

Over de ellende van Rachels graf wordt al de vrede uitgeroepen. Vrede die zelfs door Herodes (Matth. 2:16-18) niet kan worden geschonden (Rom. 8:35).