

Schriftlezing: Lukas 2:1-7, Tekst: Lukas 2:6, 7
Thema:
Zingen: Ps. 98:2, Ps. 75:1, Lofz. Maria: 4,6 en 7, Ps. 136:1, 23 en 26, Ps. 52:7

Hoofdpunten van de preek

Lukas laat ons de geboorte van Jezus meemaken.

1_Vervuld [2:6]

Lukas vertelt eerst dat Maria's een normale zwangerschap heeft meegemaakt. Het evangelie ligt in het gewone én zo bijzondere feit.

Elke zwangerschap is een wonder en soms is elke dag een gift. Er wordt een Zaligmaker geboren die ons leven leeft vanaf dag 1.

Er valt meer te zien! De volheid van de tijd is aangebroken. De belofde en langverwachte d-day van Gods invasie in de wereld.

2_Gebaard [2:7a]

Elke geboorte is bijzonder: God spaart en bewaart. Onderweg naar Bethlehem passeerde Maria Rachels graf. Dat maakt deze geboorte des te meer bijzonder.

Maria baart haar 1^e kind. De Zoon van de Allerhoogste wordt geboren zoals alle andere kinderen. God wordt mens en openbaart Zich in ons bestaan (1 Tim. 3:16).



Jezus is Maria's eerste, maar niet haar laatste kind. Hij is als oudste Broeder geboren, om de eerste te zijn voor een heel gezin (Kol. 1:15,18).

3_Ingewikkeld [2:7b]

Er komt veel kijken bij een geboorte. Het Kind wordt zoals alle andere kinderen gekleed/ingebakerd met doeken.

Lukas vertelt dat Maria zelf haar Kind in doeken wikkelt. Waarom helpt de vader van dit kind niet? Van Hem horen of zien wij nu niets.

In het hulpeloze Kind tekent zich het lijden al af. De doeken bij Zijn geboorte verwijzen naar de doeken na Zijn dood. Hij is geboren om Zaligmaker te zijn.

4_Neergelegd [2:7c]

Na alle verzorging mag de pasgeborene gaan rusten. Voor dit Kind wacht geen wieg, maar is er slechts een kribbe voorhanden.

Een kribbe is niet meer dan een (stenen) voertrog op of iets boven de grond voor dieren. Vernederend. Een aanklacht voor iedereen die het ziet: Jes. 1:3.

Lukas geeft uitleg. Boven, in de opperzaal is geen plaats. Het Hemels brood in het broodhuis is bereikbaar en beschikbaar voor iedereen.