

Schriftlezing: Lukas 2:22-38, Tekst: Lukas 2:28-32
Thema: Verder gaan in vrede. Zingen: Ps. 90:1 en 2,
Ps. 27:7, Herdenken overledenen - Ps. 56:4, Lofz.
Simeon 1 en 2, Ps. 73:12 en 13, ps. 4:4

Hoofdpunten van de preek

Simeon kan in vrede heengaan.

1 Ontvangen

Hoe vind je als sterveling vrede? Simeon neemt het Kind in zijn armen.

Geloven is eenvoudig en zonder uitstel de Heere Jezus ontvangen. God verbindt daaraan geen eisen.

Een speciale openbaring zoals Simeon is niet nodig, wél dat wij Hem aannemen als Hij wordt aangeboden.

2 Gaan

Het eerste wat Simeon doet met het Kind in zijn armen is God loven. Alle credits zijn voor God. Alles wat hij nu zegt is lof aan God.

Jezus wordt in de tempel gebracht om als oudste Zoon gelost te worden, maar in plaats van gelost te worden, wordt Simeon los gemaakt.

Simeon is nu geen knecht meer die slaafs zijn Meester dient, maar aangenomen tot kind (Gal. 4:4-6). Hij kan gaan in vrede: het is goed!

3 Zien

Simeon vertelt ook waarom hij in vrede kan gaan: zijn ogen hebben Gods zaligheid gezien. De vrede met God heeft een vaste basis.

Simeon heeft met eigen ogen gezien wat God heeft beloofd in Zijn woord. Gods beloften zijn 'ja en amen' in Christus.

Met Christus in zijn armen ziet Simeon 'Gods zaligheid.' De zaligheid Gods eigendom en Gods werk. Hij verlost tot Zichzelf. Dat is de ware vrede.

4 Bereid

God heeft de Zaligheid Zelf bereid (3) voor alle volken. Dit is het Goddelijke antwoord op de zonde en alles wat de zonde bracht: onze rampzaligheid.

Christus is Licht voor de wereld: heidenen in de duisternis van hun onwetendheid/ onbekendheid met God. Licht is kennis van God. Licht is leven.

Christus brengt ook Israël, Gods Eigen volk, tot verheerlijking, niet van zichzelf, maar van God: het einddoel van Gods werk (zie Rom. 8:30).