

Schriftlezing: Psalm 91 kerntekst: Psalm 91:1 en 2  
Thema: In de Schuilplaats.  
Zingen: Ps. 121:1 en 2, Ps. 17:4 en 7, Ps. 62: 1,4 en 5, Ps 91:1 en 5, Ps. 121:4.

### **Hoofdpunten van de preek**

Psalm 91 is een levenslied van vertrouwen op God.

#### **1 Schuilplaats**

De Psalm zet in met geloofsvertrouwen. Die gaan vooraf aan de nare dingen die genoemd worden. Zo ben je verzekerd...

In het geloof vertrouwen we op God. Hier wordt dat vertaald met 'gezeten zijn' en 'overnachten,' waarmee uitgedrukt wordt hoe thuis je bij Hem bent.

De Schuilplaats is geen koude bunker, maar de hemelse Vader die als Allerhoogste en Almachtige Zijn kinderen beschermt.

#### **2 Vertrouwen [vers 2]**

De maker van dit levenslied spreekt zijn/haar vertrouwen uit naar God. Het klinkt beslist en meeslepend: 'Ik zeg...'

U bent mijn Toevlucht. 'Als er wat is... dan vlucht ik naar U.' Naar wie anders? Toch blijkt dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zonde.

U bent mijn Burcht. De HEERE is de vastheid in ons

leven. Al bezwijkt alles, deze Burcht is onverwoestbaar.

#### **3 God helpt: ! of ? [vers 3-8, 10-13]**

Allerlei dingen worden genoemd waarin God helpt. Ze zijn te mooi om niet waar te zijn, maar hoe? Het uitroepteken kan snel een vraagteken worden.

Jobs vrienden maakten het tot een bron van aanvechting. Satan verzocht met deze Psalm Jezus om het lijden te ontwijken.

Het onheil gaat ons niet voorbij, maar wordt om Jezus wil door God gebruikt ten goede. Niets en niemand kan ons scheiden van zijn liefde.

#### **4 God antwoordt [vers 14-16]**

Aan het einde van de Psalm neemt de HEERE God daarom Zelf het woord in 3 beloftes. Hij bewijst Zich als de Schuilplaats.

God belooft bevrijding uit alle 'nood en dood.' Hij geeft de reden erbij: Zijn liefde is door ons beantwoord. We kennen Zijn Naam.

Hij maakt Zijn Naam waar en belooft: Ik ben erbij. In al onze benauwdheid is Hij benauwd (Jes. 63:9), kijk maar naar Jezus. Hij is op één gebed afstand.

In de derde belofte valt alles op z'n plek. Geen sprookje van 'lang en gelukkig leven,' maar evangelie van eeuwig leven en Zijn heil zien.