

Schriftlezing: Lukas 5:1-11 Tekst: Luk. 5:4-11,
Thema: Vissen op hoop van zegen. Zingen: Ps.
135:1 en 2, Ps. 119:83, Ps. 127:1 en 2, Ps. 108:1,
Bev. Ambtsdr., Ps. 119:9 (gewijzigd), Ps. 126:1

Hoofdpunten van de preek

Jezus maakt Zijn leerlingen vissers van mensen.

1 Opdracht

De Heere spreekt Simon persoonlijk aan. Hij moet gaan varen. Simon hoeft zijn werk niet alleen te doen: samen moeten ze hun netten uitwerpen.

Simon kunnen alleen gehoorzamen. Jezus laat geen keuze. Niet wij, maar Hij bepaalt wanneer we zullen uitvaren... voor een vangst. Die is gegarandeerd.

2 Gehoorzaamheid

Hebben deze vissers het tij wel mee? Simon ziet het niet zitten. Onder geschikte omstandigheden ('s nachts) hebben ze al niets gevangen.

Wat gangbaar is en normaal goed werkt, leverde alleen maar vruchteloos geploeter op. De Heere heeft Zijn eigen vangstmethoden.

Simon antwoordt in geloofsgehoorzaamheid: op Uw woord... Ons en velen tot voorbeeld. Zo valt er met verwachting te dienen in Gods koninkrijk.

3 Vangst

Simons verwachtingen worden ruimschoots overtroffen. Het leert ons om niet op het tij te letten.

De Heere laat door deze geschiedenis zien dat Hij gehoorzaamheid uit genade beloont. Hij gebruikt mensen in Zijn dienst.

De grote vangst in deze geschiedenis is een belofte van een nog grotere vangst: een ontelbare menigte.

4 Indruk

Voor Simon wordt dit teveel. Simon aanbidt Jezus en brengt Hem Goddelijke eer.

Hij beseft nu Wie aan boord is en raakt diep onder de indruk van Zijn macht. Zalig en onmisbaar om gebruikt te kunnen worden voor de vangst.

Het verschil is te groot: de Heere en Simon. Hij ontdekt wie hij is: een zondig mens. Die kan nooit samen met...

5 Visser

Jezus stelt Simon gerust en neemt hem per direct in dienst. In Gods Koninkrijk tellen kennis en ervaring niet.

De 'functie' omschrijving is duidelijk: Mensen vangen. Het eeuwig behoud van zondaren heeft de grootste urgentie en daar is alles om te doen.

Het is vissen met een vaste en zekere belofte. U zult mensen vangen.