

Schriftlezing: Lukas 5:12-32 Tekst: Luk. 5:27-32
Thema: Je word geroepen! Zingen: Ps. 113:2 en 4,
Ps. 51:7, Ps. 32:1 en 6, Ps. 95:4 en 5, Ps. 138:3

Hoofdpunten van de preek

Jezus laat door Levi's roeping zien voor wie Hij kwam.

1 Gezien [vers 27a]

Jezus gaat doelgericht erop uit. Hij ziet een tollenaar.

Jezus kijkt niet zonder te zien, maar met aandacht. Hij kijkt, zonder te veroordelen, verder dan de buitenkant.

De tollenaar is een mens, en heeft een naam: Levi. Hij wijst hem niet af, maar roept hem.

2 Geroepen [vers 27b]

De Heere roept ons net zo persoonlijk als Levi door (de verkondiging van) het evangelie (DLI.3) en meent het echt (DL.III,8).

Om je geroepen te weten hoef je geen bijzondere stem te horen of ervaring te hebben.

Jezus roept dwingend: Levi moet volgen en doet dat ook. Er zit onweerstaanbare kracht in het evangelie. Andere middelen dan het woord zijn niet nodig.

3 Gevolgd [vers 28]

Levi volgt direct. Lukas vertelt wat Jezus' roep bij

hem losmaakt. Levi laat alles achter (wat niet samengaat met het volgen van Jezus).

Levi staat op. Lukas laat met zijn woordgebruik zien wat hier gebeurt: een geestelijke opstanding.

Levi volgt Jezus. Hij wordt leerling en volgt Jezus op de weg die Hij baant door sterven en opstanding.

4 Gemeenschap (en gezeur) [vers 29-30]

Als eerste daad organiseert Levi een maaltijd om uiting te geven aan zijn verbondenheid met Jezus.

Anderen liggen met *hen* aan. Levi wil ze erbij betrekken. Wat hij ontvangen heeft, hebben zij nodig.

Buiten wordt gemopperd, zoals Israël ooit. Wie doen dat? *Hun* schriftgeleerden. Zij droegen verantwoording voor hun zielen. Hoe kijken wij hiernaar?

5 Gekomen [vers 31-32]

Jezus antwoordt met een kernachtig mission statement: Ik ben gekomen om zondaren te roepen...

Zieken hebben de dokter nodig? Wie voelt zich ziek? Jezus' roep werkt ontdekkend. Wie blijft ontkennen wordt niet genezen.

Jezus roept tot bekering. Het begin van een levenslange weg achter Jezus. Wie Hem volgt, keert om naar en komt uit bij God.