

Schriftlezing: Exodus 19:1-8, 1 Petrus 2:1-10  
Tekst: 1 Petrus 2:9,10 Thema: Gods selectie.  
Zingen: Ps. 65:1 en 2, Ps. 119:65, Ps. 118:7 en 11,  
Ps. 89:7 en 8, Ps. 135:2 en 12

### **Hoofdpunten van de preek**

De Heere verwacht veel van Zijn selectie... Petrus noemt 3 eretitels, 1 doel.

#### 1 Gods selectie

Petrus schrijft deze brief aan uitverkorenen: Gods selectie. Zij moeten echt *weten* dat ze anders zijn dan ieder ander en ernaar *leven*.

Dat heeft te maken met *Christus*. Als Hoeksteen is Hij kostbaar en allesbepalend voor de gelovigen (2:7). De selectie voltrekt zich bij Hem.

Christus is je *kostbaar*, of je struikelt en valt over de Hoeksteen en je stoot je aan Zijn genadewoord. Het tegenoverstelde van geloof is hier '*ongehoorzaam*.'

#### 2 Koninklijke priesters

Als select gezelschap heb je een Naam om hoog te houden. Je bent opgenomen in de *koninklijke* orde van het *priesterschap*. Adeldom verplicht.

Priesters brengen *offers* die God welgevallig zijn door Christus (2:5). Zoals het offer van ons lichamelijk bestaan (Rom.12:1) of het lofoffer van onze mond (Hebr. 13:16,16)

De priesters dragen het predicaat '*koninklijk*.' Alles staat in dienst van de Koning en is tot meerder glorie van Zijn Naam.

#### 3 Heilig eigendom

Petrus wil dat gelovigen zich echt bewust zijn van hun bijzondere '*status*' als Gods Eigen volk, door Hem tot eigendom aangenomen.

In Exodus 19 is te zien wat dit betekent. God wil dat Zijn volk zo diep onder de *indruk* is van Hem, dat dit zich vertaalt in alle kanten van hun leven: wees heilig.

God maakt tot Zijn *blijvend* eigendom. Petrus verbindt dit aan Hosea 2. Wat Gods volk betreft: steeds weer vreemdgaan. Wat God betreft: tóch ontfermd!

#### 4 Gods deugden

God doet alles heilig voor *Zichzelf*. Hij verkiest, roept en verlost zodat Zijn volk Zijn Heer-lijke eigenschappen (deugden) zal verkondigen.

*Verkondigen* betekent overal bekend maken. Dat gaat om meer dan woorden en raakt ons hele bestaan. Jezus zegt: Laat uw licht zo schijnen (Mat. 6:14).

God heeft ons *geroepen*. Met kracht. Hij roept ons los uit de duisternis (leven zonder licht) en brengt tot Zijn licht. Verwondering blijft over.