

## Geroepen om te volgen

Schriftlezing: Jes. 53:1-6, 1 Petr. 1:18-25 Tekst: 1 Petr. 1:21-25 Zingen: Ps. 34:1, 7 en 11, Ps. 143:10, Ps. 109:2,15 en 16, Ps. 17:3 en 4, Ps. 80:11

### Hoofdpunten van de preek

Opkomen voor jezelf zit in onze genen. We leren het elkaar...

#### 1 Geroepen

Petrus roept slaven niet op om voor zichzelf op te komen, maar om het over te geven. Zeker voor slaven is dat een hele tegendraadse oproep.

Jezus verkondigt geen assertiviteit, maar verdraagzaamheid in het lijden omwille van Zijn Naam. Hij roept ons tot de levensstijl van een Slaaf.

#### 2 Geleden

Onrecht verdragen gaat tegen onze natuur in. Die heeft het kruis nodig. Petrus zet daarmee in: omdat Christus geleden heeft. Als slaaf nog wel.

Christus leed *voor ons*. Petrus brengt het persoonlijk. Als iemand ten onrechte leed, was Hij dat wel: de Rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Dat is genade.

#### 3 Volgen

Jezus is een rolmodel van een andere orde. Hij liet met Zijn lijden een voorbeeld na, om ons de praktijk van het christenleven te leren.

De praktijk uit vers 22-23 is weerbarstig, omdat we het heft in eigen handen willen hebben.

Jezus leert ons overgave. God doet recht. Gaan in Zijn spoor maakt de weg begaanbaar.

#### 4 Genezen

Petrus onderstreept Christus' voorbeeld dat wij zullen volgen. Hij heeft onze zonden aan het kruishout ten einde gebracht door Zijn offer.

Wie met Hem sterft, is gestorven aan de zonde en levend voor God. Christus' wonden zijn genezend voor onze geestelijke wonden.

#### 5 Teruggevoerd

Petrus schrijft vanuit een gedeeld verleden de slaven: u was als dwalende schapen. Wie dwaalde niet bij God weg? Jesaja: 'wij dwaalden allen...'

De Herder zoekt Zijn schapen weer op. Ook die van een andere stal. Christus voert ze en laat ze naar Zich terugvoeren.

Hij is de Herder-Opziener. Wat zijn onze zielen Hem kostbaar.

