

Schriftlezing en tekst: Lukas 11:1-13

Thema: Vraag gerust

Zingen: Ps. 67:1 en 3, Ps. 103:7, Gez. 5:1,5 en 9, Ps. 81:12, Ps. 33:11

Hoofdpunten van de preek

Bidden moet je leren. De Heere leert ons 'gezond' bidden. Alles op z'n plek.

Onze Vader

Jesus leert ons eerst om *God* te vertrouwen als *onze Vader*. Dankzij het offer dat Jezus brengt en door het geloof mag je dat en ben je met Hem *verbonden*.

We kunnen de Heere helemaal vertrouwen. Hij zorgt *volmaakt* en weet precies wat goed is voor ons.

Hij *kán* als *hemelse* Vader ook zorgen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde.

Uw Naam, Koninkrijk en Wil

De Heere leert ons om *van onszelf af* te bidden. Het gaat om *God*. We leven om God te eren en te dienen. De Naam van de Vader is het belangrijkste.

We bidden ook dat Zijn koninkrijk in ons en om ons heen groter wordt en helemaal zal aanbreken. Voor kinderen wordt Vaders wil wet.

Ons brood, onze schuld en verzoeking

Jesus geeft onze levensbehoeften hun plek. We mogen God alles vragen. Hij geeft wat Hij voor ons nodig vindt om te leven voor Zijn Naam, Rijk en wil.

Jesus leert ons bidden om... *ons brood*, enz. Voor anderen en voor jezelf.

Wij kunnen geen voedsel laten groeien. Elke dag hebben we vergeving nodig. We zijn altijd op Gods bewaring aangewezen.

Vertrouwen en zekerheid

Jesus gebedsonderwijs loopt over in 2 gelijkenissen. De Vader is als de vriend die je zelfs op een raar tijdstip wakker maakt omdat je Hem nodig hebt.

De Vader is die goede vader die Zijn kinderen altijd het beste geeft. Nooit krijg je iets wat slechter is dan je vraagt.

Wat is het beste? De Heilige Geest, Die je leert leven als kind van de Vader. Om Jezus wil kan, wil en zal Hij *dát* geven. Want van U...

