

Christus, hogepriester, met hart en ziel

Schriftlezing: Lukas 22:39-46, Hebr. 5:1-10, Tekst: Hebr. 5:7-9

Zingen: Ps. 43:1, 5; Ps. 79:4/ 141:2; Ps. 22:1, 6; Ps. 116:1, 2, 5; Ps. 68:10.

Hoofdpunten van de preek

Christus' lijdt niet zomaar, maar doet dat met hart en ziel.

1 Jezus' verdriet [vers 7a]

Christus' aardse leven van wordt van begin tot eind getekend door 'vleselijkheid.' Menselijk zwak en lijdend aan het door de zonde aangetaste leven.

In Psalmtaal klinkt het gebed van de 'lijdende Rechtvaardige' die onder sterke emoties Zijn gebeden offert en huivert voor de inhoud van de lijdensbeker.

2 Jezus' vrees [vers 7b]

Met de dood voor ogen slaan angst en ontzetting bij Jezus toe. Hij komt zondaren in hun doodsangst nabij! Christus biedt méér. Het offer van Zijn vrees.

Er staat: Hij is verhoord dóór (niet uit) Godsvreze. De vreze des HEEREN, het diepe ontzag voor God, trok Hem erdoor. Dit offer geeft ons perspectief!

3 Jezus' gehoorzaamheid [vers 8]

Gehoorzaamheid moeten we leren. Jezus ook? Hoewel Hij de Zoon was... heeft Hij de gehoorzaamheid geleerd. Hij is geworden onder de wet (Gal. 4:4).

Christus moest door lijden ingewijd worden in de gehoorzaamheid, omdat wij Gods wil en wet ongehoorzaam zijn geworden (Rom. 5:19).

4 Jezus' volmaaktheid [vers 9]

Christus bereikt het doel van Zijn Hogepriesterlijke bediening door het offer van Zijn gebeden, Zijn Godsvreze en gehoorzaamheid.

Christus brengt allen die Hem gehoorzamen de eeuwige zaligheid. Dit is heel ruim (allen) en tegelijk heel smal (gehoorzamen).

Christus is de reden, oorzaak of Auteur, van de eeuwige zaligheid. Hij brengt gehoorzamen terug onder God. Zalig ben je als Hij je heil, je hoogst geluk is.