

## **Jezus' laatste wens**

Schriftlezing: Lukas 22:1-23 Tekst: Lukas 22:15,16 Zingen: Ps. 68:10 (i.v.m. overlijden), Ps 105:3, Ps. 63:1 en 2, Ps. 42:1 en 3, Ps. 73:12

### **Hoofdpunten van de preek**

Kort voor Zijn lijden aan het kruis vertelt Jezus Zijn laatste wens.

#### **1 Jezus' verlangen**

Met een laatste wens vertel je wat je echt belangrijk vind en wat je troost en kracht geeft.

Het uur van Jezus' lijden breekt aan. Op dat moment spreekt Hij Zijn vurig verlangen uit. De enige keer in dit evangelie, dat wij dit te zien krijgen.

De Zoon vertolkt wat in het hart van de Vader leeft. Hij verlangt vurig om dit Pascha te eten (a) met Zijn discipelen (b) nu en straks bij de komst van Gods Koninkrijk (c).

#### **2 Dit Pascha (a)**

Wat laat Jezus' verlangen naar het Pascha zien? Het Pascha is een gedenkmaaltijd. Gods daden van gericht en de bevrijding uit Egypte herdacht.

Pascha is een offer voor de HEERE. Hij ging de huizen van Israëlieten voorbij, maar trof de Egyptenaren. Achter het bloed van het Lam was Israël veilig.

Gods daden worden herdacht! Door de dood brengt Hij Zijn volk vrijheid. De Zoon klampt Zich vast aan de zekerheid die God door Zijn daden toont.

#### **3 Met jullie (b)**

Jezus verlangt ernaar om dit Pascha met Zijn discipelen te eten. Hij laat daarmee zien dat dit Pascha ook voor hun betekenis wil hebben.

Met wie eet Jezus het Pascha? Aan tafel een verrader, mannen die ruziën om de belangrijkste te zijn, iemand die Jezus zal verloochenen; allen verlaten ze Hem.

Jezus stuurt niemand weg. Wie moet gaan, wie kan blijven? Tijdens het gedenken spreekt Hij ze in liefde aan. Loop niet als Judas bij Hem weg, de nacht in.

#### **4 Tot de vervulling (c)**

Jezus geeft een uitleg bij Zijn verlangen. Hij zal niet meer van dit Pascha eten, totdat het vervuld wordt bij de komst van Gods koninkrijk.

De Heere Jezus ontzegt Zichzelf deze gedenkmaaltijd, zolang Zijn van volk nog mensen bevrijd moeten worden en onderweg zijn. Hij vergeet ze niet!

De Heere Jezus laat door Zijn verlangen zien dat Hij uitziert om met al Zijn discipelen in Gods koninkrijk eeuwig Gods daden te gedenken.