

‘Geef Mij de schuld maar...’

Schriftlezing: Lukas 23:1-25 Kerntekst: Lukas 23:25

Zingen: Ps. 92:1 en 3, Ps. 79:4, Ps. 71:2 en 3, Ps. 2:1, 6 en 7, Ps. 132:11

Hoofdpunten van de preek

Op drie manieren reageren mensen op Jezus. Als Jezus voorgeleid wordt, moet je wat met Hem. En Jezus...? Hij zegt: geef Mij de schuld maar.

1 Pilatus

Pilatus laat zich kennen door zijn aanpak van het ‘probleem.’ Hij verschuilt zich achter regels en offert uit angst voor de publieke opinie Jezus op om zijn hachje te redden.

Pilatus en wij? Navolging van Jezus en Gods geboden kan botsen met huidige normen. Wie gehoorzamen we? Hoe gevoelig zijn wij voor maatschappelijke allergie voor Jezus?

2 Herodes

Herodes is blij. Hij wil een teken. Als Jezus hem negeert, drijft hij de spot met Hem. Hij is opgelucht. Het is voor niets bang (=> Luk. 9:6-9). Hij kan op de oude voet verder leven.

Herodes en wij? Ons geweten kan door alarmsignalen (van Jezus’ komst) ontwaken. Hoe reageren we als het niet meer dringt? Wat doen we als Jezus ons niet meer ‘vermaakt’?

3 Het volk

Jezus wordt uitgeleverd aan de volkswil. Wat die inhoudt, blijkt uit de keuze voor *Jezus* Barabbas. Een bekende en populaire vrijheidsstrijder. Hij vocht voor de ‘goede zaak’.

Niets menselijks is ons vreemd. Net zoals het volk kunnen we gevoelig zijn voor ‘naam & faam’, het heft in eigen hand, het concrete en zichtbare wat een *pseudo Messias* biedt.

4 Jezus

Jezus laat het gebeuren. Hij geeft Zich over aan de volkswil, laat Zich door Herodes bespotten en Zich opofferen door Pilatus. Hij legt de goede belijdenis af (1 Ti. 6:13).

In Joh. 18:36-37 lezen we deze belijdenis: Jezus’ Koninkrijk is van een andere orde. Het moet wel botsen met de wereld. Hij gebruikt niet de middelen van de wereld.

Jezus getuigt van de waarheid door Pilatus, Herodes, het volk te beschuldigen... want dat heb je nodig om dat andere getuigenis van Jezus te horen: geef Mij maar de schuld.