

## Opgewekt

Schriftlezing: Lukas 24:1-12 Tekst Lukas 24:1-8 Zingen: Ps. 21: 4 en 5, Ps. 25:4, Ps. 30: 3 en 4, Ps. 56:4 en 5, Ps. 118:8; U zij de glorie

### Hoofdpunten van de preek

De Heere trekt de vrouwen uit de dood naar het leven.

#### 1 Steen weg

Jezus' dood is het einde voor de verwachtingen die ze van Hem hebben. Liefde drijft ze om Hem te verzorgen, maar het is om te kunnen leven met wat voorbij is.

Lukas laat zien hoe de Heere hiermee omgaat, door signalen te geven. Zo *vinden* de vrouwen de steen weggerold. Er is een hindernis weggenomen.

#### 2 Lichaam weg

De steen is weg, de deur staat open... zo worden de vrouwen (door de Heere) naar binnen geleid om niet te *vinden* wat ze zoeken.

Iets *niet vinden* helpt om iemand wel te vinden. De vrouwen zoeken een dood lichaam, maar moeten een levende Jezus vinden.

#### 3 Hemelse boodschappers

De signalen brengen de vrouwen (heilzame) verwarring. Dat is hét moment voor de Heere om te spreken.

De engelen wijzen de vrouwen eerst terecht: ze zoeken verkeerd. Dat zegt iets over hun nog beperkte (aardse) verwachtingen van Jezus.

De engelen brengen evangelie: Hij is hier niet: Zaligmaker Jezus moet je niet bij de dood zoeken. Hij is opgewekt: de Vader bevestigt het werk van Zijn Zoon.

#### 4 Jezus' woorden

De engelen zeggen nog meer namens de Heere. De vrouwen worden naar dé zekerheid geleid: Jezus woorden.

Jezus' onderwijs wordt bevestigd door Zijn opstanding. Alles wat van Godswege moest gebeuren, is gebeurd. God maakt Zijn woord altijd waar.

Jezus' Woord herinneren, indachtig worden, brengt je weer op vaste grond. De vrouwen keren het graf, de dood de rug toe: het Leven is gevonden.